

Het jaarverslag 2003.

6 januari 2003:

Een afvaardiging van het bestuur (Jos en Jan) hebben de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Soest bezocht en hebben, namens het koor, de burgemeester een goed 2003 toegewenst. Na de receptie werd door een cabaretgroep (personeel gemeente Soest) op ludieke wijze het Soester jaaroverzicht gebracht. Daarna smaakte het hapje en drankje prima.

9 januari 2003:

Ruim 100 mensen (leden met of zonder partner) hebben de nieuwjaarsreceptie bezocht.

Het was een zeer gezellige avond die opgeluisterd werd met de wisseling van de dirigent.

Eerst was er de mededeling dat Paul Michèl en zijn vrouw verblijd zijn met de geboorte van een dochter. Jos had voor de kleine wereldburger een presentje meegenomen en een bloemetje voor de moeder. Paul Michèl werd door het koor welkom geheten door het (aangepast) "welkom"slied te zingen. Daarna was de buurt aan Majel Lustenhouwer.

Majel werd door Jos toegesproken en hij bedankte Majel voor de afgelopen 2 jaar waarin hij het koor op voortreffelijke wijze geleid heeft. Jos vertelde dan ook dat het koor hiermee veel geluk heeft gehad en bood hem namens het koor een fles wijn aan met het label "Goed Geluk". Ook Majel kreeg van het koor een muzikale uitzwaai.

Cor Rietkerk had op het liedje "Ik heb wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd" een leuke afscheidstekst gemaakt. Met daarnaast de goede verzorging van de evenementencommissie was deze avond zeer geslaagd.

21 maart 2003:

Majel Lustenhouwer is 50 jaar geworden.

Apollo wordt uitgenodigd om Majel te verrassen op de boerderij bij kennissen achter het Spiehuis. 43 Leden waren aanwezig en zorgden voor een heuse verrassing.

Na de zanghulde smaakte het "Kruukje Melm" bijzonder lekker.

24 maart 2003:

De laatste bestuursvergadering voor de jaarvergadering en deze werd bij Jeroen Vis thuis gehouden. Dit op speciaal verzoek van hem daar dit zijn laatste bestuursvergadering zou zijn. Met een lekker drankje en een heerlijk hapje werd deze bijzondere bestuursvergadering afgesloten.

27 maart 2003:

Koos is bij een bespreking geweest van de Gemeente Soest waarin besproken werd het programma voor de dodenherdenking op 4 mei. Het Groot Gaesbeeker Gilde en PVO zullen ook deelnemen.

5 april 2003:

Ton de Bruijn en Jan van Zweden zijn aanwezig bij de voorjaarsvergadering van het gewest Midden Nederland. Het waren voornamelijk hamerstukken en zodoende was de vergadering ver voor de geplande sluiting afgelopen.

7 april 2003:

Koos Noordover en Wim Tolboom zijn aanwezig bij de bijeenkomst in het Gildehuis. Zij krijgen een uitleg betreffende het nieuw aangebrachte alarmsysteem.

Gelijktijdig is Jan van Zweden aanwezig bij een vergadering van het Cultureel Platform Soest om het programma van het festival te bespreken.

10 april 2003:

Er vindt een evaluatiegesprek plaats met dirigent en bestuur.

Voorzitter Jos deelde mede dat de 3 maanden proeftijd reeds verstreken waren en dat eigenlijk stilzwijgend het contract met de dirigent van kracht is. In dit gesprek wordt besproken hoe de gevoelens zijn van de dirigent t.o.v. het koor.

- Paul Michèl heeft het prima naar zijn zin, maar merkte op dat de aftastingstijd wat langer duurt dan hij in gedachten had.

Paul Michèl is bezig met het uitzoeken van stukken welke in een goede lijn liggen met het koor en zal dit ook bespreken met de muziekcommissie.

Dirigent geeft te kennen dat de piano aan vervanging toe is en hij wil, samen met Gijs, dit ter hand nemen.

17 april 2003:

Algemene ledenvergadering. Deze datum gekozen daar de dirigent deze avond niet beschikbaar is en de vergissing is gemaakt dat het precies op witte donderdag viel. De voorzitter bood excuses, namens het bestuur, aan de vergadering. Ben v.d. Deijssel werd herkozen als bestuurslid, Jeroen Vis trad af als bestuurslid, maar blijft het archief beheren en neemt plaats in de muziekcommissie. Gert Westerink en Jan van Zweden werden door de vergadering gekozen als nieuwe leden van het bestuur.

26 april 2003:

Bericht ontvangen dat Cees van Rees is overleden. Cees werd 63 jaar.
Donderdag 1 mei wordt hij begraven.

1 mei 2003:

Begraafenis van Cees van Rees. Er waren 57 leden aanwezig bij de herdenkingsdienst in "De Ark" te Baarn. Er werden voor Cees 3 liederen gezongen, Ecce quomodo moritur - Nader mijn God bij U en Droomland en Majel Lustenhouwer was weer even dirigent.

Bij het afscheid aan het graf werd wederom Droomland gezongen.

4 mei 2003:

Dodenherdenking 2003. Bij het Nassaplantsoen werd om 19.15 verzameld en gezamenlijk met de burgemeester en echtgenote, afvaardigingen van 't Gilde en P.V.O. werd een stille tocht gehouden richting het oorlogsmonument bij de Ir Menkolaan. 66 Leden waren aanwezig. Bij het monument werden de liederen Blijf mij nabij, Nader mijn God bij U en het Wilhelmus gezongen.

10 mei 2003:

Cultuur Festival Soest.

72 Leden waren om kwart over elf aanwezig om met elkaar het Cultureel Festival van

Soest te openen. Gezongen werd in de open lucht voor het stadhuis. Erg dankbaar was dit niet want het geluid van de zang verwaaierte erg. Jammer, volgende keer maar binnen zingen.

26 t/m 29 mei:

De jaarlijkse Boeken- en Platenmarkt.

Ook dit jaar weer een markt die klonk als een klok. O.l.v. Piet Lüschen was weer een hele verzameling te koop aangeboden. Het resultaat was weer geweldig.

29 mei 2003:

Voorjaarsconcert "Open Hof".

In een afgeladen kerkgebouw werd het voorjaarsconcert gehouden. Met medewerking van het Amersfoortse popkoor Full Colour werd een prima concert afgeleverd.

21 juni 2003:

Concert bij Jan Smeeing.

70 leden waren aanwezig. Gratis Boerenjongens. Mooi weer. Ruim 250 aanwezigen. I.s.m. de Soester Boerendansgroep werd, op de binnenplaats van "De Witte Boerderij", een concert gegeven voor de ouderen van Soest.

26 juni 2003:

Laatste repetitieavond voor de vakantieperiode.

Traditie getrouw werd de avond besloten met een afscheidsborrel.

5 juli 2003:

Fietstocht met Barbecue. 's-Middags om 14.00 uur was de start van de fietstocht, 11 groepen van 6 personen vertrokken om de vijf minuten. Na ongeveer 3 uren van fietsen en opdrachten afwerken kwamen de groepen weer binnen gedruppeld. Na de fietstocht volgde de barbecue, welke weer prima verzorgd was zoals de gehele middag dat ook was.

14 augustus 2003:

De eerste repetitieavond na de zomervakantie. Ruim 60 leden waren aanwezig. Paul Michèl deelde mee dat voor de pauze het repertoire gerepeteerd wordt en na de pauze zal met het kerstrepertoire aangevangen worden.

18 augustus 2003:

Bericht ontvangen dat Piet de Kiewit op 16 augustus is overleden. Piet was een oud lid van het koor en heeft verscheidene jaren de voorzittershamer gehanteerd. De voorzitter heeft een passende brief aan de familie gestuurd.

28 augustus 2003:

Het bestuur heeft, na de repetitie, een onderhoud met Paul Michèl. Gesproken wordt over de inhoud van de te houden stemtest.

2 september 2003:

Bericht ontvangen dat Frans van Klooster op zondag 31 augustus is overleden. Frans is 87 jaar geworden en was het oudste lid van het koor. Op vrijdag 5 september zal een gedeelte van het koor bij het ten grave brengen aan de Veldweg te Soest aanwezig zijn.

5 september 2003:

25 Leden waren aanwezig bij de begrafenis van Frans van Klooster. Het was een kleine afvaardiging. Paul Michèl complimenteerde hen, op de eerstvolgende repetitie, voor het prima uitvoeren van de liederen.

18 september 2003:

Apollo is op 14 september jarig geweest (81 jaar) en dat even gevierd. De repetitie had een vroegtijdig einde en de voorzitter stelde voor een toast uit te brengen op het jarige koor. Waarvan acte.

25 september 2003:

Concert Molenschot.

Nog in het kader van het 80-jarig bestaan werd op deze avond het uitgestelde concert in het zorgcentrum uitgevoerd. Voor de bewoners werd een gedeelte van het voorjaarsconcert uitgevoerd en Gijs en Paul Michèl bewezen hun virtuositeit op de piano.

Aan het eind van het concert werd door koor en toehoorders, het koor was verspreid over de zaal, gezamenlijk het "Klein café aan de haven".

Daar het tevens de 25^{ste} maal was dat Apollo op 1^e kerstdag komt zingen werd aan de directrice van Molenschot en fraai wand/gedenkbord overhandigd.

27 september 2003:

Henk en Wil van de Brink zijn 40 jaar getrouwd. Op verzoek van de kinderen is Apollo uitgenodigd om op hun feest enkele liederen te komen zingen.

45 Leden waren in "De Wildschut" te Hilversum aanwezig. Er werden 3 liederen gezongen. En onder het genot van een drankje werd nog een uurtje nagepraat.

8 november 2003:

Ruim 80 leden met introducé zijn in het Gildehuis aanwezig om mee te doen aan de jaarlijkse slachtbingo. Onder de bezielende leiding van André Hagman en "slager" Toon Roest werd menig deelnemer eigenaar van een heerlijk stukje vlees of worst. Ook de loterij was weer een succes.

15 november 2003:

Voorzitter en secretaris zijn naar de najaarsvergadering geweest van het KNZV te Apeldoorn. Daarvan zijn weinig schokkende mededelingen te vermelden. De voorlopige begroting wordt besproken, contributie wordt iets verhoogd en de volgende voorjaarsvergadering zal in Westervoort (bij Arnhem) gehouden worden.

29 november 2003:

Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek bij Apollo.

Voor ruim 60 kinderen en bijna net zoveel ouders, opa's en oma's heeft Sinterklaas met zijn Pieten en niet te vergeten de geweldige Oeziewoezie (hoofdpiet) een leuke ochtend bezorgd. Om tien uur was de zaal al bijna vol.

Het feest begon met het verhaal van Oeziewoezie, over zijn oud worden en dat hij al bijna 25 jaar in dienst van Sinterklaas was en dat hij graag een step wilde krijgen (dat werd een rollator). De kinderen smulden. Daarna kwam Sinterklaas en deze had voor ieder kind een gewillige schoot. Ook cadeautjes werden uitgereikt en na dik 1½ uur ging een ieder weer tevreden naar huis.

14 december 2003:

Voor een bijna volle Xaveriuskerk te Amersfoort deed Apollo mee aan de Volkszang van het Leger des Heils. Het koor kreeg ook de gelegenheid om uit eigen repertoire kerstliederen ten gehore te brengen.

Jammer was dat het ensemble van het Leger des Heils de voor het koor bestemde muziek niet kon spelen en zodoende werd het "Ere zij God" zonder tegenzang gezongen.

18 en 19 december:

Het Kerstconcert in de Open Hof werd dit jaar op 2 avonden gehouden. Apollo mocht beide avonden voor uitverkochte zalen de Kerstgedachten weer onder de mensen brengen. Henk Bakker nam op verdienstelijke wijze de solistenpartij voor zijn rekening (Mary's Boychild en Cantique de Noël). De Fountainkoren uit Soest waren uitgenodigd om ook een bijdrage te doen. Met zang en dans werd uitdrukking gegeven aan de geboorte van het kindeke Jezus.

25 december:

07.00 uur, 74 Apolloleden waren aanwezig om voor de 25^{ste} keer op "Molenschot" het Kerstfeest in te luiden. Zoals altijd begonnen we op de 4^e etage en zakten af naar het dienstencentrum. Op iedere etage werden 2 kerstliederen gezongen en in het dienstencentrum werd ook nu weer geëindigd met het samen zingen (met personeel) van het "Ere zij God". Daarna kwam de koffie met krentenstol en de speeches van de voorzitters van Molenschot en Apollo en een speciale toespraak van mevrouw Visscher waarin zij het koor bedankte voor de 25 jaar Kerstzang (waarvan zij bijna alle keren erbij aanwezig was) en tevens deelde zij mede dat dit haar laatste ochtend zou zijn als directrice van "Molenschot".

Aan alle leden werd als aandenken een flut met inscriptie en een flesje champagne uitgereikt.

Daarna ging het koor naar het aangrenzende "Daelhoven" om voor de bewoners ook een aantal Kerstliederen ten gehore te brengen. Dat in

dankbaarheid en vreugde door de bewoners van deze "gesloten afdeling" ontvangen werd.

28, 29, 30 december:

35 Man en 1 vrouw hebben onder de bezielende leiding van Wim Tolboom (helaas moest Gert Westerink afhaken wegens ziekte) de jaarlijks terugkerende oliebollen en appelbeignets weer gebakken. Als ervaren kok was een ieder druk met hetgeen wat hem opgedragen was. Bijna was er een "bestuurscrises" geweest maar gelukkig konden de deegmakers (Ben en Koos) hun verantwoordingen namen en werden de kuipjes met deeg weer op een zorgvuldige manier klaargemaakt. 13.000 oliebollen en 7000 appelbeignets werden daarna voorzien van een mooi bruin korstje.

31 december:

"Ze zijn er weer de bollen van APOLLO"

Op 3 plaatsen in Soest werden de oliebollen en appelbeignets weer aan de man/vrouw gebracht. Op de winkelcentra Soest-Zuid, Honsbergen en Tamboerijn waren de kramen vanaf 08.15 uur bemand en kon de verkoop van start gaan.

Reeds vroeg waren de eerste klanten (dat zijn de vaste) aanwezig en dat ging zo door tot kwart over twaalf/half één en toen was Apollo uitverkocht.

Jan van Zweden Uw secretaris.

Soest, 5 januari 2004