

Het Jaaroverzicht: s.m.k. APOLLO 2004

2 januari 2004:

Jos Sesink, Koos Noordover en Jan van Zweden zijn namens Apollo bij de nieuwjaarsreceptie geweest van de Gemeente Soest. Na het college van B&W de goede wensen te hebben toegespeeld werd door personeel van de gemeente een cabaretseke voordracht gedaan met als afsluiting: Conny Vink, die een lied over Soest zong op de melodie van "Stay with me till the morning" (Het Soestgevoel) . Daarna werd, in de hal van het stadhuis, onder het genot van een hapje en drankje het nieuwe jaar ingekletst.

8 januari 2004:

Nieuwjaarsreceptie in het Gilde Huis.

Ongeveer 80 mensen waren aanwezig op deze eerste "clubavond" van het nieuwe jaar.

De voorzitter keek in zijn nieuwjaarsrede nog eens terug naar de activiteiten en evenementen die het koor in 2003 weer hebben doorstaan.

De voorzitter is van mening dat met dirigent Paul-Michèl en onder begeleiding van Gijs het koor er zeker op vooruit is gegaan.

Daarna kreeg het koor en hun partners nog bezoek van een boertje die een heel verhaal afstak met allerlei links naar enkele evenementen en ook naar de onlangs gehouden nieuwjaarsreceptie bij de gemeente Soest. N.a.v. dat bezoek aan de nieuwjaarsreceptie kreeg het koor de mogelijkheid om 2 liederen te zingen nl. Het Soester Volkslied en het reeds vermelde Het "Soestgevoel".

Mede door de prima verzorging van de evenementencommissie mag deze avond weer als zeer geslaagd genoteerd worden.

5 februari 2004:

Het bestuur blijft na de repetitie nog na om met Paul Michèl de komende muziek programma's door te nemen van de optredens bij Kamp Amersfoort, Dodenherdenking, Cultuurfestival, Najaarsconcert etc etc. Duidelijk is dat de repetitietijd tussen najaarsconcert en kerst erg kort is.

16 februari 2004:

Koos Noordover, Ben v.d. Deijssel en Jan van Zweden zijn als afgevaardigden van het bestuur een oriëntatie gesprek, betreffende het optreden tijdens de jaarlijkse plechtigheid ter nagedachtenis aan het Kamp Amersfoort, wezen voeren met de heer Biezeveld, beheerder van Kamp Amersfoort te Leusden. Het programma voor 19 april wordt doorgenomen en bepaalde afspraken worden gemaakt. Daarna werden de drie bestuursleden op een kleine rondleiding getrakteerd en heeft een enorme indruk achter gelaten.

28 februari 2004:

Bezoek aan Sweijkuizen. Jos Sesink, Cor Rietkerk, Ton de Bruijn, Ben v.d. Deijssel en Willem Tolboom gingen in alle vroegte richting Limburg om een bezoek te brengen aan onze eventuele gasten van de koorreis 2005. Ten eerste ging men de accommodatie bekijken waar de logies etc zouden kunnen plaatsvinden. Viel héél niet tegen.

Daarna werd een bezoek gebracht aan de voorzitter van het Limburgse koor St. Caecilia. Onze delegatie werd aller hartelijks ontvangen en de gedachten van beide koren liggen bijna op één lijn. Plannen werden al gesmeed en de contacten zijn vast gelegd.

De Penning kan zijn borst natmaken.

11 maart 2004:

Algemene ledenvergadering. 74 leden waren aanwezig. Dirigent Paul Michèl kwam wat later. Vergadering is vlot verlopen. Er werden niet al te lastige vragen op het bestuur afgevuurd. Bij de bestuursverkiezing

werden Cor Rietkerk en Ton de Bruijn met algemene stemmen herkozen . Maas Schadee stelde zich beschikbaar als muziekcommissielid, zodat deze commissie ook weer vacaturevrij is. Henk Jullens wordt geëerd voor zijn 25 –jarig lidmaatschap en ontvangt van de voorzitter de zilveren speld. De dirigent, Paul Michèl Tijssen, kreeg van de voorzitter ruimte om zijn ervaring met het koor naar voren te brengen en deelde de vergadering mee dat hij het prima naar zijn zin heeft en het koor complimenteerde en vooral Koos Noordover met de begeleiding en organisatie van de stemtest (de bekende veer!). En als klap op de vuurpijl besloot erelid Piet Lüschen de vergadering met een dankwoord richting bestuur, hierna kon de voorzitter (Jos Sesink) de vergadering met een gerust gevoel sluiten en bedankte de leden dan ook voor aanwezigheid en inbreng.

13 maart 2004:

Voorjaarsvergadering KNZV te Westervoort (bij Arnhem).

Jos Sesink en Jan van Zweden togen op zaterdagmorgen richting Westervoort voor deelname aan de voorjaarsvergadering van de KNZV. De gebruikelijke verslagen werden doorgenomen en vastgesteld. Door het samengaan van de gewesten Flevoland, Utrecht en Gelderland werd huidige bestuur ingekrompen tot 7 personen. De heren Chr. Bennekers, C. Biesheuvel, A. Bruinsma, P. de Lepper en W. Sporbeck traden terug en als dank voor de vele jaren van bestuurslid te zijn geweest werden de heren tot erelid van de KNZV benoemd.

In de pauze werd een uitvoering gegeven door een groep jonge mensen, zich noemende “Schudden voor het gebruik”, die een gezongen voorstelling gaven over de menselijke beslommingen. Deze uitvoering werd heel positief ontvangen.

Na de pauze het gebruikelijke vragenuurtje, maar dat beperkte zich tot een halfuurtje.

De bijeenkomst werd beëindigd met een gezamenlijke lunch, waarna een ieder weer huiswaarts keerde.

27 maart 2004:

Extra repetitie op zaterdag voor de uitvoering van 19 april.

48 Mannen waren aanwezig. Het gehele programma, dat bij Kamp Amersfoort gezongen zal worden, werd doorgenomen en er werd stevig gerepeteerd. De puntjes werden nog stevig op de i gezet door Paul Michèl. Het was ook echt nodig.

Na drie uren repeteren ging iedereen met een goed gevoel weekend vieren.

19 april 2004:

Optreden tijdens de herdenking van PDA Kamp Amersfoort aan de Appelweg in Leusden.

69 Leden waren aanwezig op deze zeer koude maandagmiddag. Om 10 over half twee moest het koor zich opstellen op het podium welke door Ben en Koos 's morgens was geplaatst. Eerst begon de militaire kapel een stuk te spelen en daarna was het de beurt van Apollo om een aantal liederen ten gehore te brengen voor de duizend koppige aanwezigen.

Na een paar sprekers en het spelen van de kapel was Apollo weer aan de beurt en mocht het koor 3 nummers zingen. Daarna was er een moment van stilte ter nagedachtenis aan de verschrikkingen welke in het kamp hadden plaatsgevonden.

Bij de start van de wandeling naar het monument De Stenen Man werden de bezoekers begeleidt door het gezang van Apollo.

Omstreeks drie uur was de plechtigheid ten einde.

De reactie van de heer Biezeveld (directeur Monument Kamp Amersfoort) was zeer positief en hij was onder de indruk van onze zang. De heer Biezeveld zat alweer te denken aan het jaar 2005, dan is het 60 jaar geleden dat de WO II was afgelopen, om Apollo weer uit te nodigen. Wij wachten af.

4 mei 2004:

Dodenherdenking bij het monument.

Met ongeveer 70 leden werd vanaf het Nassaplantsoen met de burgemeester op kop van de stoet en onder begeleiding van 2 trommelaars gelopen naar het monument. Na de opstelling op het grasveld werd

begonnen het koperkwartet van P.V.O. en daarna zong het koor Veni, Sancte Spiritus. Na de toespraak van burgemeester Janssen zong het koor 1 couplet van het lied Blijf Mij Nabij (i.v.m. de tijd).

Na de twee minuten stilte werd tezamen met P.V.O. geëindigd met 2 coupletten van het Wilhelmus.

8 mei 2004:

Opening Cultuurfestival.

In de raadzaal van het gemeentehuis van Soest werd de opening verricht van het 2^e Cultuurfestival. Werner Paans (voorzitter van het Cultuurplatform) opende het festival en kondigde “Apollo” aan.

Door het koor werden 8 liederen gezongen. Van “Morning has broken” tot “Fliegermarch” toe. Als slotstuk werd “Het Soestgevoel” (melodie: Stay with me till the morning) gezongen samen met Conny Vink en burgemeester Koos Janssen, jawel onze beschermheer.

17 t/m 21 mei:

Onder de bezielende leiding van erelid Piet Lüschen werd met medewerking van vrijwilligers uit het koor weer de jaarlijkse boekenmarkt gehouden.

Het jaarlijkse evenement trok weer vele kijkers en kopers. En na afloop van de markt kon de “penning” kon weer een leuk bedrag bijschrijven. Alle hulde voor Piet en de zijnen voor het welslagen van deze markt en de vele moeite die er voor gedaan wordt.

23 mei 2004:

Ignas Valkenet (was sinds kort geen lid meer) komt plotseling te overlijden. Enkele leden en bestuursleden zijn bij de condoleance aanwezig.

17 juni 2004:

Door radio Soest werden in het Gildehuis opnamen gemaakt van oud Soesterse liederen. Deze liederen werden gebruikt op 19 juni tijdens de opname van het programma “’n Luisterrijk Verleden” in het kerkgebouw van de Nederlandse Protestanten Bond aan de Rembrandtlaan.

Op de 19^e juni was ook een delegatie van het koor aanwezig (Koos Hazendonk, Ruud ter Beek, Jaap Oepkes, Chiel Wester, Joop Piekema, Gert Rosmalen en Toon van Oostrum) om met Herman Emmink tijdens deze opname nog mee te zingen met de bandopnames. Dit programma werd gepresenteerd door Thari Schröder en Piet Ekel.

24 juni 2004:

Optreden van het koor in het Zorgcentrum Groot Engedaal te Soest.

Vlak voor het zomerreces werd nog gezongen voor de ouderen van Soest. Met 63 leden gaf “Apollo” acte de presence. Een volledig programma werd afgewerkt, t.w.:

<i>50 Morning has broken</i>	<i>275 Stay with me til the morning</i>	<i>143 Wolga</i>
<i>253 Tebe Pojem</i>	<i>277 Veni Sancte Spiritus</i>	<i>317 Jacob's ladder</i>
<i>266 I'l wish I had given him more</i>	<i>146 Veni Jesu</i>	<i>2 Priesterkoor</i>
<i>302 Battle him of the republic</i>	<i>3 Die Zauberflote</i>	<i>289 Flieger-marsch</i>

26 juni 2004:

De eindavond van het koor voor de zomervakantie. Deze werd in het “vogelgebouw” aan de Parallelweg gehouden. De mannen van de evenementencommissie hebben zich weer behoorlijk uitgesloofd om het een ieder naar zijn zin te maken. Er was zelfs gedacht aan een groot t.v.-scherm i.v.m. de voetbalwedstrijd van het Nederlandse elftal.

2 juli 2004:

Oud lid Clemens Zell is overleden. Enkele leden en bestuursleden zijn bij de condoleance aanwezig geweest om, ook namens het koor, van hun deelneming blijk te geven.

19 augustus 2004:

Start van de repetities na de zomervakantie. 69 leden waren deze eerste repetitie aanwezig en uiteraard ook de dirigent en pianist.

Paul Michèl maakte het ons niet moeilijk. Deze avond werd gebruikt om liederen in een versneld tempo door te nemen en te kijken wat er zoal was bijgebleven. En dat viel onze dirigent niks tegen. Zelfs een compliment ging aan het eind van de avond richting koor.

14 oktober 2004:

Generale repetitie voor het najaarsconcert.

Een kleine paniek was uitgebroken, want enkele dagen voor de generale kreeg de dirigent bericht van Andrea van Vuuren dat zij ziek was en niet in staat was om op het concert te zingen. Een “paardenmiddel” heeft haar gelukkig geholpen en kon zij alsnog op de generale aanwezig zijn.

15 oktober 2004:

Het najaarsconcert in de Open Hof was weer een grandioos succes. Voor een bijna uitverkocht huis werd een gevarieerd programma afgewerkt, waarbij de toegift “Jacobs Ladder” een openbaring voor toehoorders en het koor was, met daarbij de medewerking van Andrea van Vuuren als soliste. Gijs en Paul Michèl speelden een geweldige quatre mains.

16 oktober 2004:

Op deze datum is een bespreking geweest ten huize van voorzitter Jos Sesink met een delegatie van het koor St. Ceacilea uit Sweikhuizen (Limburg) en de koorreis-commissie. Besproken werd het programma van de koorreis 2005.

Uit het verslag van de commissie blijkt dat het een vol en attractief programma wordt waarin veel te bezichtigen valt.

13 november 2004:

Slachtbingo.

Er waren die avond ongeveer 90 enthousiaste deelnemers in het gildehuis aanwezig. Zij konden van te voren de rijk gevulde prijzentafel aanschouwen wat direct resulteerde in de aanschaf van meerdere bingokaarten en loten. Ruud Verburgt had weer gezorgd voor heerlijke gesorteerde kippakketten en kippen en schonk ook nog een mand met eieren van zijn eigen hobby hoenders. Ook Jan Schuurman en Gert Rosendal hadden dit keer weer hun creativiteit gebotvierd op de prachtige vogelhuisjes welke zij gemaakt hebben voor onze gevlugelde vrienden. De taarten, vitamine pillen in de vorm van fruit, de design klokken welke wij tegen zeer gereduceerde prijs van Gerard de Groot betrokken alsmede de flessen wijn en diverse andere prijzen werden dankbaar aanvaard door de houders van de winnende loten. De twee enveloppen met elk een waardebon van 75 euro te besteden bij pannenkoeken boerderij de “Smickel” werden gewonnen door de fam. Hurenkamp en fam. van Reenen.

Vermeldingswaard is dat onze voorzitter [die volgens eigen zeggen nooit wat wint] er met de achterham vandoor ging! Kortom het was weer een hele gezellige avond mede dankzij onze bingomaster Andre en hulpje Wim, onze slager Toon en niet te vergeten de evenementen commissie.

27 november 2004:

Sinterklaasfeest.

De gildezaal was die morgen om exact 10.00 uur gevuld met 83 kinderen en even zoveel groot c.q. ouders.

Tot 'OesieWoesie' zou arriveren vermaakte erelid Piet [niet de zwarte] de aanwezigen met een praatje en liedjes onder muzikale begeleiding van onze Gijs en Gerrit Hurenkamp.

Even na half elf [te laat!] kwam Oesi Woesi met twee hulppieten binnen en begon met zijn act, de kinderen en volwassenen schaterden het uit van plezier. Het was weer 100% entertainment!!

Even na elfen maakte de goedheiligman zijn entree en had voor iedereen een gewillig oor. Hij had voor elk kind cadeau's meegebracht. Wat een werk moet dat voor de cadeau piet zijn geweest om al die presentjes in te pakken!

Al met al, het was dit jaar weer een grandioos feest voor de kinderen[en volwassenen!], reden temeer voor hen die niet geweest zijn om er volgend jaar ook bij te zijn!

Onze dank gaat uit naar Piet L. en de evenementen commissie.

11 december 2004:

Extra repetitie voor het kerstconcert.

In het kader van de korte repetitieperiode werd op zaterdagmorgen gerepeteerd. Vanaf 9.30 uur waren 73 leden aanwezig om de puntjes nog een op de i te zetten. De opkomst was eigenlijk wel groot te noemen daar op deze dag ook de bijzetting van Z.K.H. Prins Bernhard in de Nieuwe Kerk te Delft plaatsvond.

In de repetitiepauze was de koffie met gevulde koek voor rekening van de penningmeester.

Leuk voorval was nog dat Ben v.d. Deijssel een fles jenever had gewonnen van Toon Roest. Beide mannen hadden een weddenschap over het aantal leden dat aanwezig zou zijn. Wel, de winnaar is bekend.

16 en 17 december 2004:

Het Kerstconcert.

Voor twee uitverkochte zalen heeft Apollo een prima concert gegeven. De eerste avond waren 88 leden aanwezig en de tweede avond 82. Apollo mag op een goede prestatie terugkijken. De concentratie was goed te noemen en dat was af te lezen aan het gezicht van de dirigent.

Met solist Wim Stolp, voor beide avonden, zijn de toehoorders met een goed kerstgevoel huiswaarts gekeerd.

18 december 2004:

Met een man of 10 is begonnen met de oliebolactie. Aan de Ferd. Huycklaan werd de bakplaats in gereedheid gebracht om op maandag 27 december te starten met het gereedmaken van de beignets.

19 december 2004:

Kerstvolkszang De Trits.

Ruim 65 leden waren aanwezig bij de kerstvolkszang in De Trits te Baarn. In het verleden heeft Apollo ook hieraan meegedaan en dat was een niet al te groot succes. Wederom is weer de uitdaging aangegaan en wederom zijn er toch enkele momenten fouten gemaakt. Het begin van het optreden ging prima, maar bij het lied "Joy to the world" ging het gigantisch in de fout. Waar dit aan gelegen heeft laten we maar in het midden. Akoestiek en opstelling hebben er zeker mee te maken gehad, maar niet kijken naar de dirigent heeft zeker een grote invloed gehad. Al met al was het toch fijn om in Baarn aanwezig te zijn.

25 december 2004:

68 leden waren aanwezig bij het fijnste concert van Apollo. Het kerstconcert voor de bejaarden van Molenschot en Molendael. 's-Morgens om 7.00 uur aanwezig zijn en dan vanaf de vierde etage met het zingen van de kerstliederen af te dalen naar de recreatieruimte met als afsluiting het optreden in Molendael. Dankbaar is het zien van de gezichten van de bewoners en het personeel,

want na het optreden van Apollo begint voor deze mensen echt de Kerst. En dit nu alweer voor de 26^{ste} keer.

28-29-30 december 2004:

De oliebolactie is voor het 22^{ste} jaar van start gegaan. Zo'n dikke 40 leden zijn weer begonnen met het traditionele bakken van de beignets en oliebolletjes. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat is men druk in de weer om alle ingrediënten, met de nieuwe deegmachine, in de juiste proporties te mengen en daarvan een zodanig beslag te krijgen dat de bakploeg er weer gigantisch lekkere oliebolletjes van kunnen bakken. Dat dit in de regio bekendheid geniet bleek wel uit het bezoek van RTV Utrecht. Op donderdagmorgen werden opnames gemaakt voor het programma "Regionieuws" en daarin werd Apollo aardig in het zonnetje gezet. Zeker door de aanwezige "bakkers" die zich al zingend profileerden. En het interview met Wim Tolboom mocht er ook wezen.

31 december 2004:

De oliebolletjesverkoop ging vanaf 8.30 uur van start. Op 3 plaatsen in Soest werden de kramen door leden van Apollo bemand. De verkoop begon al vroeg z'n loop te krijgen. Op Soest-Zuid was even voor achten al een klant aanwezig om een voorraadje bolletjes en beignets in te slaan. Ze moest even geduld hebben.

Rond 14.00 uur werd het sein "stoppen" gegeven, want de verkoop was over, de beignets waren uitverkocht en die enkele bolletjes die nog over waren werden naar instellingen in de omgeving gebracht.

Dick de Groot en Cees de Wit konden de kramen weer afbouwen en daarmee kwam een einde aan een schitterende verkoopdag.

=.=.=.=.=.=

Soest, 5 januari 2005.