

Jaarkroniek 2008 - S.M.K. APOLLO.

3 januari:

Nieuwjaarsbijeenkomst van Apollo.

Het nieuwe jaar was weer begonnen en traditiegetrouw bij Apollo de eerste samenkomst: de nieuwjaarsreceptie in het Gildehuis. Zo'n 120 mensen (leden en partners) hadden er een gezellige avond van gemaakt. Het welkomstdrankje was ook weer aanwezig en voorzitter Jos Sesink verwoordde in zijn toespraak dat Apollo trots mag zijn op hetgeen zich in het jubileumjaar 2007 allemaal afspeelde. Het was een heel druk jaar met veel activiteiten (terug te lezen in de Jaarkroniek 2007, red.) en velen hebben daar een steentje aan bijgedragen. De voorzitter dankte de Apolloleden voor hun prestaties van het afgelopen Jaar.

Deze avond waren 3 jubilarissen aanwezig, die uit handen van de voorzitter een oorkonde mochten ontvangen. Joop Kaats en Frits v.d. Born waren (in november 2007) beiden 25 jaar lid en erelid Piet Lüschen mocht de gouden oorkonde ontvangen voor 60 jaar lidmaatschap.

Joop en Frits ontvingen het daarbij behorende zilveren speldje.

Jopie en Piet werden door Dick v.d. Heuvel met een oldtimer (Mercedes) van huis opgehaald en kleinzoon Paul verhoogde de feestvreugde door een kort optreden met songs van Elvis Presley. De dames werden verblijd met een bloemetje.

Na het officiële gedeelte werd de avond gevuld met gezellig kletsen onder het genot van een hapje en een drankje.

10 januari:

Proefdirectie Hans van Rutten.

Op deze avond de tweede kandidaat-dirigent. Helemaal uit Haarlem gekomen om zich te bewijzen dat hij de dirigent voor Apollo is. Met een inleidend praatje begon het inzingen. Dat begon met sissen en eindigde met het bekende "Wie wo, wie wa". De repetitie verliep erg goed en het koor kreeg de indruk dat hier een goede dirigent bezig was. Het instuderen van de liederen werd door Hans bijzonder goed, met uitleg van waarover wordt gezongen, gedaan.

Aan het eind van de repetitie had Hans een goed gevoel over gehouden aan deze avond. Ook de wervingscommissie vond dit een goede kandidaat.

14 januari:

Voorbespreking Korenfestival Soest.

Gert Westerink en uw secretaris waren als afgevaardigden van Apollo bij de bespreking geweest voor het a.s. Korenfestival Soest, dat door het Cultuurplatform georganiseerd werd. Besproken werd de locaties van het festival. De aangewezen locaties waren het Gildehuis (feesttent en Gildehuis) en de Petrus en Pauluskerk. Tevens werd de organisatie besproken en werden data genoteerd voor de volgende bijeenkomsten.

17 januari:

Proefdirectie: Jan Hulshof.

Een grote man met een grijze snor en een vriendelijke uitstraling. Zo stond de derde proefdirigent voor het koor. Na langdurig inzingen begonnen we met "Jacobs Ladder" en dat maakte waarschijnlijk een goede indruk op de man, want er kwam geen commentaar. Daarna kwam het instuderen van een nieuw lied dat door Jan Hulshof meegenomen was. "Adoramus Te" werd in korte tijd het koor al aardig eigengemaakt. Ook het lied "Vrede" konden we al snel onder de knie krijgen. Ja, toen dacht Jan het wel gehad te hebben en besloot tien minuten eerder te stoppen, maar gelukkig greep Majel even in en werd als klapstuk "Flieger-Marsch" uit het hoofd gezongen.

24 januari:

De nieuwe dirigent.

Na weinig wikken en wegen kon voorzitter Jos het koor mededelen dat de wervingscommissie plus Majel en Marius het bestuur hebben geadviseerd om met Hans van Rutten verder te gaan praten en hem als dirigent aan te nemen. Dit gesprek was op woensdagavond bij Cor Rietkerk geweest en zodoende kon Jos tevens mededelen dat Hans zijn benoeming heeft aanvaard en dat hij zo spoedig mogelijk (maart) het stokje zal overnemen van Majel. De leden stemden in met deze benoeming.

14 februari:

Cor Brons.

Voorzitter Jos Sesink had de droeve plicht het koor mede te delen dat Cor Brons (bas 2) op 13 februari is overleden. Cor was vanaf 2006 lid van Apollo. Zijn ziekte had het helaas van zijn wilskracht gewonnen. In nagedachtenis aan Cor heeft het koor aan het begin van de repetitie het "Ecce quo modo moritur" gezongen. Cor was 56 jaar.

19 februari:

Crematie Cor Brons.

17 leden waren aanwezig bij de crematie van Cor op Den en Rust te Bilthoven. Onder een enorme belangstelling werd van Cor op een indrukwekkende wijze afscheid genomen. Dat het koor niet hoefde te zingen was op verzoek van Cor. Zijn motivatie was: Een koor zingt mooier op een concert dan tijdens een crematie of begrafenis. *Dat hij ruste in vrede.*

13 maart:

Ledenvergadering.

62 Leden waren deze avond aanwezig. 21 Leden hadden zich netjes afgemeld. De agenda van deze vergadering werd op de gebruikelijke manier afgewerkt. Bij de bestuursverkiezing nam Koos afscheid van het bestuur en werd Jan Vlaswinkel verwelkomd. Tevens werd Koos, unaniem, gekozen tot erelid van Apollo. Dit vanwege de vele werkzaamheden die Koos in zijn 19 jarig bestuurslidmaatschap verricht heeft. Zijn benoeming werd met een tinnen bord met inscriptie bezegeld.

Na de vergadering bood de penningmeester de vergadering nog een hapje en een drankje aan.

20 maart:

Dirigentenwisseling.

Ja hoor, het was zover, vanavond komt onze nieuwe dirigent !!!!

Majel had van tevoren reeds gemeld dat hij op een ludieke manier het stokje over zal steken. En dat heeft hij aardig voor elkaar gekregen. Voor aanvang van de repetitie bleek Hans wat verlaat te zijn en dat kwam goed uit. Majel had het "Welkomstlied" iets verwerkt zodat het een welkom werd voor de nieuwe dirigent. Deze was dan ook zeer verbaasd, bij het binnenkomen, dat hij door het koor werd toegezongen. Daarna begon Hans van Rutten aan zijn nieuwe job. Drie kwartier duurde dit, toen mocht Majel de avond sluiten, en dat ging echt op z'n Majels, met zijn laatste repetitie. De repetitie werd besloten met een afscheidstoespraakje van voorzitter Jos, waarbij Majel een *Fluisterhakselaar* in ontvangst mocht nemen als cadeau van het hele koor dat hiervoor geld heeft ingezameld. Ook Ruud Verburt en Gerrit Hurenkamp mochten een steentje bijdragen. Ruud bedankte Majel namens het koor en hemzelf voor zijn verdienste en bood hem een mandje eieren en een kip aan. Ook Hans van Rutten werd niet vergeten en ontving, als welkom in de club, een rode zakdoek vol met eieren. Gerrit bracht Majel een afscheidsgroet met zijn mondharmonica. Hij speelde "It's time to say goodbye" en het koor neuriede *zachtkens* mede.

Als besluit van de avond werd nog een drankje en een hapje aangeboden en werd door een ieder afscheid genomen van **Majel Lustenhower**.

19 april:

Voorjaarsvergadering KNZV.

Voorzitter Jos en P.R.-man Giel namen de honneurs waar van het koor en togen deze dag naar Westervoort (bij Arnhem) voor de reguliere voorjaarsvergadering. Deze keer weer een drukbezochte vergadering. Vermeld mag worden dat de vergaderingen van het KNZV-Midden

Nederland, van de overige regio's, het drukst bezocht worden. De vergadering verliep zoals gewoonlijk met de steeds weer terugkerende hamerstukken. De heer Walter Peters werd in deze vergadering benoemd tot erelid. Na de vergadering genoten de aanwezigen, waaronder uw voorzitter en p.r.-man van een heerlijke broodmaaltijd. En keerden daarna weer naar huis terug.

26 april:

Opening Fietsbrug over de Eem.

Op deze zonovergoten zaterdag werd 's middags de fietsbrug officieel geopend. Ons Knollenkoor was hiervoor uitgenodigd. Op de "Rode Ka" kwamen de boerenkielen, vanuit Amersfoort, aangevaren en onder het zingen van "De klokken van Arnemuiden" gleed de boot over de Eem. Niet alleen het Knollenkoor was aanwezig, ook P.V.O. , St. Caecilia (Hoogland) en een zeemanskoor uit Amersfoort verhoogden de sfeer bij deze opening. Jammer was dat de regie een beetje verkeerd was. De "Rode Ka" lag een beetje te ver afgemeerd om de Knollen, bij de brug, echt goed te horen. Het was zelfs zo erg, dat terwijl het Knollenkoor aan het zingen was St. Caecilia haar deuntjes begon te spelen. Minpuntje voor de organisatoren. Al met al was het een leuke happening en toen de brug officieel geopend was werd de naam van de brug onthuld en deze luidde: De Malebrug.

27 april:

Kees Fonken.

De gedachten van zo'n vrolijke zaterdag werd zondagmiddag bot afgebroken door het trieste bericht dat Kees Fonken (tenor 2) was overleden. Kees was vanaf 1 november 1974 lid van Apollo. Op 13 maart was hij nog aanwezig op de ledenvergadering. Kort daarna kreeg hij van de doktoren te horen dat hij slokdarmkanker had en reeds in een ver gevorderd stadium. Dat de ziekte zo snel Kees geveld heeft verwachtte niemand. 5 Mei zal de crematie plaatsvinden. Kees werd 53 jaar. Daar er geen repetitie in deze week was werd eenieder via e-mail of telefoon ingelicht over het overlijden van Kees.

28-29-30 april-1 mei:

Boeken- en platenmarkt.

Na een jaar van verzamelen, uitzoeken en sorteren werden in deze vier dagen de boeken- en platenmarkt gehouden. Wout en Wil Schaap met Jeroen en Tine Vis hebben er weer een geweldige klus aan gehad. Met medewerking van een aantal andere leden werden de boeken bij de mensen opgehaald en in de garage van Wout werden de boeken uitgezocht. Zo ontstond een enorme voorraad boeken en platen. Met behulp van de evenementencommissie werd de markt opgebouwd. De markt was een groot succes, velen wisten de weg naar de Ferdinand Huycklaan te vinden en de boeken en platen hadden gretig aftrek. Aan het eind van de markt kon de penningmeester weer blij gemaakt worden met een leuk bedrag voor de clubkas.

29 april:

Zeeger de Graaf 40 jaar getrouwd.

Onze vaste, niet zingende, vrijwilliger bij het papier ophalen Zeeger de Graaf was deze dag 40 jaar getrouwd. Als verrassing was het Knollenkoor bereid om voor Zeeger en zijn vrouw een muzikale hulde te brengen. Met ongeveer 25 man drong het koor de kleine zaal van de Rank binnen. Verspreid tussen de aanwezige gasten werden een aantal liederen gezongen tot groot genoegen van het bruidspaar. Het mocht alleen niet al te lang duren want de gasten waren aan het toetje toe en de bediening was bang dat het ijs in elkaar zou zakken. Na afloop van de zanghulde werd, in een bijzaal, het koor getrakteerd op een lekker glaasje bier, wijn of wat men wilde.

30 april:

Koninginnedag in Daelhoven.

Reeds lang was een afspraak gemaakt met de evenementencommissie van het zorgcentrum "Daelhoven" voor een ochtendoptreden van het Knollenkoor. 30 Knollen zongen de longen uit hun lijf en bijna het hele repertoire werd uit de kast gehaald om de demente oudjes een vrolijk

uur te bezorgen. Aan de reacties van sommige patiënten te zien genoot men er van. Zelfs werden enkele liederen herkend en spontaan meegezongen.

4/5 mei:

Condoleance en crematie Kees Fonken.

Zondagmiddag 4 mei was de condoleance. Bestuur en verscheidene leden waren aanwezig om de familie van Kees hun medeleven te betuigen. Op maandag 5 mei was de crematie in “Den en Rust” te Bilthoven. Ook hierbij was een delegatie van het bestuur en leden aanwezig. Op verzoek van de familie hoefde het koor tijdens de crematieplechtigheid niet te zingen.

10 mei:

Opening van de “Windhond”.

Hoog op de STELLING heeft Apollo, bij een tropische temperatuur, met 60 leden de opening van de Windhond ingeluid. Jammer dat de wind een aandeel had in het geheel, zodat het geluid vanaf de stelling wat werd verwaaid. Het was voor onze Hans van Rutten zijn eerste optreden met Apollo en een compliment is zeker op z'n plaats. Hij heeft toch maar voor elkaar gekregen dat het koor 3 nieuwe liederen in een zo'n korte tijd ingestudeerd kreeg. En beneden op het veld hoorde het niet iedereen, maar voor ons gevoel en die van de dirigent ging het goed. Gestart werd met “Tibié paiom”, daarna volgden (nieuw) “Calm is the Sea”, “Aus der Traube in die Tonne”, (nieuw) “To our Musical Club”, “Mala moja” en tot slot werd als klapstuk (het altijd lastige) “Tulpen uit Amsterdam” ten gehore gebracht. Met een goed gevoel daalde het koor weer de trappen af op weg naar een verkoelend drankje.

Knollenkoor opent het Openlucht Spektakel.

Bijna het hele Knollenkoor was aanwezig om vanaf 19.30 uur de stemming te verhogen voor het feestelijk geschenk van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg. Voordat het openluchtspel bij de molen van start ging konden de Knollen zich uitleven en op deze zwoele zomeravond klonken de klanken van de Oudhollandse liederen als een oppepper over de Eng.

17 mei:

Knollenkoor in herhaling.

Deze dag zou het knollenkoor nogmaals hun optreden hebben bij de Windhond, maar door de barre weersomstandigheden kon dit niet doorgaan.

29 mei:

Knollenkoor op verjaardagsvisite.

Anton Sniijders (Vlak en Strak) is 65 jaar geworden en werd het Knollenkoor ontboden om Anton te verrassen. Met Jan Roels op kop werd in de Happerij & Tapperij de sfeer weer aardig verhoogd. Dat de geste gewaardeerd werd bleek wel uit het enthousiasme van de aanwezigen. Na de visite was het snel omkleeden want om 20.00 uur wachtte weer de repetitie, met het grote koor, in het Gildehuis.

31 mei:

Cultuurfestival.

Onder een stralende hemel werd op deze zaterdag het cultuurfestival afgewerkt. Op 4 locaties bij de Petrus en Pauluskerk werden optredens verzorgd door alleen maar koren. Apollo mocht om 14.00 uur in de Petrus en Pauluskerk optreden. In een tamelijk gevulde kerk werden 4 liederen gezongen, nl. Norma, Jacob's Ladder, Tulpen uit Amsterdam en Der Fliiegermarsch. Voor Hans van Rutten was dit zijn eerste binnenoptreden (met Apollo) en het ging hem prima af. Het koor lette goed op en met Marius v.d. Kuil aan de vleugel werd het een prima visitekaartje van Apollo. Om 15.00 uur was het Knollenkoor aan de beurt. In de muziektent, die opgesteld stond bij het Gildehuis, werden de bekende liederen uit volle borst gezongen. Bij de muziektent was ook de catering opgesteld zodat bij het aanhoren van de liederen gelijk de kelen gesmeerd werden, mooier kon het niet.

Jan van Luijtelaar jarig.

60 Jaar was hij geworden en dat moest even gevierd worden en wel zeer uitbundig. Thuis ging dat niet en daarom werd de manege “afgehuurd”. Om 21.00 uur werd het betuur en Knollenkoor verwacht. En dat het feestelijk was dat hoef je eigenlijk niet te vragen. Vele liederen werden gezongen en ja de jarige zong natuurlijk van harte mee. En op de 60 jarige werd menigmaal getoast.

3 juni:

Haringhappen in het Hilton.

Het jaarlijkse evenement van de Soester Zakenkring i.s.m. Kon. Horeca Ned. Afd. Soest/Baarn mocht bijgewoond worden door ons Knollenkoor.

25 Knollen waren bij het festijn van de Rotary aanwezig om de boel op te vrolijken. Het was een ware happening. Om 18.00 uur startte het eerste optreden en dat begon in een bijna lege zaal, maar de gasten verschenen al gauw en daar doe je het toch voor. Toen alle gasten aanwezig waren werd er geboden op een vaatje haring. In de pauze van dit bieden werd door het Knollenkoor nog 3 liederen gezongen en ook nog meegezongen door de aanwezigen. Aan het eind van het buffet mocht het Knollenkoor nog een half uur zijn repertoire afwerken.

Van de honger is geen Knol omgekomen, want haring en salades waren volop aanwezig en er werd dan ook gretig gebruik van gemaakt.

Er was weer een visitekaartje achtergelaten.

12 juni:

ABN-Amro Vianen.

Om 15.30 stonden de 25 knollen in de stromende te wachten op het terrein van aannemer v.d. Grift. Gelukkig konden zij schuilen in een van de loodsen van bovengenoemde firma.

5 Minuten later kwam Ad v.d. Grift met zijn speeltje; een prachtige gerenoveerde Amerikaanse gele schoolbus van het wereldberoemde merk “International” uit 1992 op “kikkerwielen” voorrijden.

Al eerder maakte het knollenkoor gebruik van dit unieke vervoermiddel toen zij in Amersfoort aan boord gingen van de tjalk “De Rooie Kater”. Maar nu moesten wij helemaal naar Vianen en dat is een heel stuk verder dan Amersfoort!

Ik moet zeggen, bij het opknappen van de bus hebben ze het motorische gedeelte niet vergeten want tijdens de reis zong ze evenals de ingezetenen het hoogste lied.

Ondanks de drukte onderweg, stukje omrijden en smalle dijk weggetjes arriveerden we ruimschoots op tijd aan de boorden van de Lek waar de idyllische uitspanning “Boer Bertus” ligt. We waren daar via Jan Roels. Wij waren daar uitgenodigd om de haringparty die de ABN-AMRO bank (afdeling Nieuwegein) op te fleuren.

Ondanks de malaise op de financiële markt werd er goed voor het “natje en droogje” gezorgd. Speciaal voor deze gelegenheid was de “blauwe of rooie” visboer Koelewijn uit..... waar anders natuurlijk uit Spakenburg gecontracteerd (zo heet dat in de zakenwereld).

Zijn broodjes met haring, paling, makreel, krab, zalm en vissalade smaakten uitstekend. Dat werd afgewisseld met een drankje, die geserveerd werden door de vriendelijke serveersters. Onze dag kon niet meer stuk.

Op de thuisreis in de bus bedankte Jan van Luytelaar Hans ten Hoedt voor zijn inbreng in het koor en het schrijven van teksten voor diverse liedjes. Hij vindt het jammer dat Hans stopt bij het knollenkoor.

Om 20.15 uur arriveerden we weer op het terrein van v.d. Grift om linea recta naar de repetitie in het Gildehuis te gaan.

Jammer dat de helft van de knollen daar niet op kwam dagen.! Moeten we toch mee oppassen!

21 juni:

Fietstocht en barbecue.

Ja hoor, daar was'tie weer de traditionele fietstocht met barbecue. Zo'n 60 dames- en herenfietsen namen deel aan dit evenement. De fietstocht was weer een rondje Soest met

natuurlijk de lijst met vragen. Dat ieder antwoord makkelijk te vinden was bleek een verkeerde gedachte. Ben v.d. Deijssel had er behoorlijk zijn best opgedaan om de mensen, en route, het lastig te maken. De daarop volgende barbecue, waarbij 68 hongerige gasten waren aangeschoven, was weer prima verzorgd en dank gaat dan ook weer uit naar de evenementencommissie die deze gezellige ambiance georganiseerd heeft. Ook was rekening gehouden met de voetbalfans. Er was een groot scherm geregeld en eenieder die de wedstrijd wilde volgen kon Nederland zien verliezen.

26 juni:

Laatste repetitie voor de vakantieperiode.

Ruim 50 leden (dat is erg jammer) waren nog maar aanwezig op deze laatste avond. Hans van Rutten had een aardig idee. Het koor mocht kiezen welke liederen er gerepeteerd zouden worden en daarbij zou hij ook zijn keuzes doen. Het werd een hele gezellige repetitie, waarin toch hard gestudeerd werd op het zingen, zelfs de techniek werd niet vergeten.

Om kwart over negen werd de repetitie afgesloten en de avond werd besloten door met elkaar te toosten op de vakantie en toen hadden we met z'n allen 7 weken "rust".

11 juli:

Het Knollenkoor bij Bouwbedrijf v.d. Grift.

Afgesproken was om 19.30 uur bij de Windhond verzamelen. Daar aangekomen werd het toch het bouwbedrijf aan de Ferd. Huycklaan, want de locatie was te klein voor 150 man en een tent plaatsen was niet toegestaan. 26 Zangers waren weer in vol ornaat aanwezig om de aanwezige bouwvakkers te vermaken met onze liederen. In 3 stukken werd het optreden uitgevoerd. In de pauzes stonden de drankjes klaar zodat de kelen weer gesmeerd waren voor de volgende ronde. En op deze avond was er het debuut van de "trommelaar" Jan van Zweden, 't was effe wennen maar de maat zat er aardig in. Na dit optreden brak dan ook de vakantieperiode voor de Knollen aan.

14 augustus:

1^e Repetitie na de vakantie.

Met 58 man werd weer begonnen met de repetities welke tot een goed resultaat moeten leiden om een heel goede uitvoering te geven op 11 oktober en 2 fijne kerstconcerten in de Open Hof. Diegenen die er nog niet waren hebben op deze eerste avond een heel enthousiast koor gemist dat aan de dirigent liet blijken er veel zin in te hebben. Trouwens onze dirigent Hans en onze pianist Marius ook.

21 augustus:

Henk van Eijk overleden.

De repetitieavond begon met een door de voorzitter aangekondigde nare mededeling. Bericht was binnengekomen dat 1^e tenor Henk van Eijk deze ochtend als gevolg van een hartstilstand was overleden. Henk was vanaf 2001 lid van Apollo. Reeds jaren was hij hartpatiënt, maar dit weerhield hem niet om zijn hobby, het zingen bij Apollo, te laten. Hij genoot van iedere repetitie en de optredens. Henk is 73 jaar geworden. Ter nagedachtenis aan Henk begon de repetitie met "Ecce, quomodo moritur!" waarna een minuut stilte werd gehouden.

25 augustus:

Uitvaart Henk van Eijk.

40 Zangers + dirigent en pianist waren aanwezig bij de uitvaartdienst in de Paaskerk te Baarn. In een volle kerk werd Henk door de familie op een indrukwekkende wijze herdacht en Apollo mocht drie liederen zingen. Als eerste lied werd gezongen "Still wie die Nacht", als tweede "Ecce, quomodo moritur!" en als laatste "Blijf mij nabij" (het tweede couplet gezamenlijk met de mensen in de kerk). Marius was gevraagd om, bij afwezigheid van de op vakantie zijnde organist, de gehele dienst muzikaal te ondersteunen. Gezegd mag worden dat hij dit voortreffelijk heeft gedaan, trouwens het koor heeft ook ontzettend zijn best gedaan om de liederen mooi en gedragen te zingen en dat was te horen.

11 september:

Piet Wagenaar overleden.

Ook op deze repetitie opende de voorzitter met de mededeling dat 1^e tenor Piet Wagenaar op 10 september is overleden. Piet was vanaf 1985 een trouw lid van Apollo. Enkele weken hiervoor had hij in een brief laten weten niet meer naar de repetities te kunnen komen in verband met een ernstige ziekte welke niet te genezen was. Zijn overlijden, in zo'n korte tijd van ziek zijn, kwam bij de leden als een schok over. Ter nagedachtenis aan Piet werd door het koor "Ecce, quomodo moritur" gezongen en een minuut stilte.

Piet mocht 83 jaar worden.

14 september:

Ringsteken Soest-Zuid.

22 Knollen waren aanwezig om muzikale ondersteuning te verlenen bij het ringsteken, georganiseerd door de W.P.E.. Om 15.00 uur was de aftrap en het massaal toegestroomde publiek genoot van die oer Hollandse liederen, die weer met volle overtuiging gezongen werden door onze mannen. Na een korte (bier)pauze werd het laatste gedeelte van het optreden gedaan en om kwart over vier was het weer voorbij.

Johan Grift 65.

Na Soest-Zuid was de molen aan de beurt, want daar was het feestje van Johan. Met 23 man waren we daar aanwezig en hebben de familieleden en kennissen van Johan prima kunnen vermaken. Het was er bere-gezellig. Na drie kwartier zingen vonden de Knollen het wel genoeg en konden de kelen gesmeerd worden.

16 september:

Uitvaart Piet Wagenaar.

In de Pauluskerk te Baarn werd de uitvaartdienst van Piet gehouden. Om 13.15 uur werd samengekomen bij "De Herberg". Om half twee werd er ingezongen door de 32 aanwezige koorleden. In de dankdienst zong het koor "Ecce, quomodo moritur", "Blijf mij nabij" en "Nader, mijn God, bij U". Dat er weinig koorleden aanwezig waren was erg jammer, maar diegenen die aanwezig waren hebben van Piet waardig afscheid genomen.

4 oktober:

Benefiet Knollenconcert.

In een gezellige ambiance, tennisvereniging "Soest-Zuid", mochten de 23 Knollen de benefietavond voor de actie "Tegen Borstkanker" openen. En dat werd gepaard met de bekende liederen die de mannen doorgaans zongen. De verzorging was prima en na een dik uur was de start gemaakt en konden de Knollen weer huiswaarts. Eén bijzonderheid, door afwezigheid van Jan Roels heeft Kees Bus (uit Laren) de honneurs op een prima manier waargenomen. Een reserveaccordeonist is nooit weg.

De avond was georganiseerd door de dochters van Wim Bakker, Esther en Sandra.

11 oktober:

K.N.Z.V. zangersfestival.

Eindelijk met het grote koor weer eens op pad en wel naar een echt festival van de K.N.Z.V. Op een schitterende zaterdagmiddag stroomden 7 koren uit Midden-Nederland de tuin in van het voormalige klooster van "Onze Lieve Vrouwe Ter Eem". Nu omgetoverd tot leerhotel "Het Klooster".

Deelnemers waren: Amersfoorts Mannenkoor, Kon. Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor, Zeister Mannenkoor (organisatie), Viaansch Mannenkoor, Fulco's Regionaal Mannenkoor, Stichts Mannenkoor en Soester Mannenkoor Apollo. In een zeer afwisselend programma dat door de koren werd gepresenteerd werd het voor de toehoorders een zeer aangenaam verblijf in de kapel.

Ieder koor zette zijn beste beentje voor. Apollo mag terug zien op een prima optreden. Met 56 leden + dirigent en pianist (waar waren die andere 22?) is weer een visitekaartje achtergelaten.

Ieder koor zong 5 liederen. Apollo bracht “Still wie die Nacht”, “Mala Moja”, “Jacob’s Ladder”, “Tulpen uit Amsterdam” en het “Slotkoor” uit “die Zauberflöte”. Een zeer gevarieerd programma en dit werd zeer gewaardeerd door publiek en hopelijk ook door de beoordelaar: Hans de Wit. Na het zingen was voor de leden, die daar gebruik van wilden maken, een buffet en aan de bar werd ook nog wel het een en ander weggehaald. Het was erg gezellig en het festival was goed georganiseerd.

1 november:

Slachtbingo.

Bijna 70 personen waren aanwezig om het jaarlijks terugkerende festijn bij te wonen. De evenementencommissie had het weer prima georganiseerd. De tafels en stoelen stonden klaar, een kopje koffie bij het binnenkomen. De prijzen waren geëtaled, de bingotafel stond klaar en de barbediening stond gereed, de bar gevuld en dus kon de avond beginnen. Daar kwam de “slager” met het halve varken binnen, maar dat was niet ons aller Toon, het was Ries Voskuilen. Toon Roest had z’n derde heupoperatie achter de rug en was niet in staat de hele avond te staan, dus nam Ries de honneurs waar en deed dit op een perfecte wijze. Wat wil je van zo’n beroepskracht. De bingomaster, André, met assistent Jos zorgde ervoor dat de nummers luid en duidelijk de zaal in werden geroepen en al gauw waren de eerste vleesprijzen verdeeld. Tussen het bingoën waren kleine pauzes om de kelen te smeren, achter de bar waren Arie Postema en Jan van Zweden druk bezig om een ieder van hun drankje te voorzien. Wim Tolboom zorgde dat alles op tijd verliep en ook de warme worstrondes waren zeer welkom. De avond vloog voorbij en werd besloten met een grote loterij. Een ieder ging met prijs en een tevreden gevoel weer huiswaarts. Wederom een evenement van Apollo die goed geslaagd was, met dank aan de evenementencommissie.

6 november:

Ruud ter Beek overleden.

Precies op de repetitiedag kreeg voorzitter Jos van Jeannet, een dochter van Ruud, te horen dat haar vader die ochtend op 68 jarige leeftijd was overleden. Ruud was sinds mei 2008 ziek geworden en al gauw bleek dat het ongeneeslijk was. Ruud werd overgebracht naar het St. Elisabethziekenhuis in Amersfoort. Zijn toestand verslechterde en daarna is hij overgebracht naar een hospice en is daar op 6 november overleden. Jos meldde dit trieste bericht ’s avonds op de repetitieavond. Ruud was vanaf 2000 lid van Apollo en zong zijn partij bij de 1^e tenoren. Ter nagedachtenis aan Ruud werd het “Ecce, quomodo moritur” gezongen en daarna een moment van stilte.

10 november:

Uitvaart Ruud ter Beek.

43 Zangers, Hans en Marius waren in de Emmakerk te Soest aanwezig om afscheid te nemen van Ruud. In deze dienst van Woord en Gebed heeft Apollo, op verzoek van de familie, twee liederen gezongen. “Nader Mijn God, bij U” en “The Lord’s Prayer”. Fijn dat er zoveel koorleden hierbij aanwezig waren. Het zingen viel niet echt mee onder het lage plafond, maar zeker weten dat de familie het heeft gewaardeerd dat Apollo aanwezig was.

20 november:

3 Nieuwe leden.

De ene keer ben je bedroefd bij het afscheid van een lid en het kan ook andersom zijn. Voorzitter Jos mocht deze avond 3 nieuwe leden verwelkomen. Zij hadden zich 13 november reeds aangemeld met het aanmeldingsformulier en na de repetitie werd de stemtest door Hans van Rutten afgenomen. De mannen hoorden gelijk in welke partij zij konden meezingen. Het was prima verdeeld. Welkom werden geheten: Evert Malestein (tenor 1), Bert Hilhorst (tenor 2) en Wim Hilhorst (bas 2). Na de repetitie boden de gebroeders Hilhorst het koor nog een borrel aan ter kennismaking, dit werd met algemene stemmen aanvaard. Fijn, dat er weer nieuwe leden zich aanmelden

22 november:

Najaarsvergadering KNZV.

In verband met het optreden van het Knollenkoor in Baarn en de afwezigheid van enkele bestuursleden hebben uw voorzitter en uw secretaris de vergadering uit hun agenda geschrapt en keurig een afmelding gestuurd. Volgend jaar beter.

Knollenkoor in Baarn.

Op een kar in een stoet. Dat heeft het koor nog niet eerder meegemaakt. In Baarn werd St. Nicolaas binnen de gemeentegrenzen gehaald en dat gaat altijd gepaard met een optocht. De Knollen waren uitgenodigd en in de vrieskou werd menig lied ten gehore gebracht waaronder ook de Sinterklaasliederen.

29 november:

Sinterklaasfeest bij Apollo.

Ruim 50 kinderen waren aanwezig op deze spannende zaterdagochtend. Sinterklaas en natuurlijk Oeziewoezie kwamen naar het Gildhuis en Oeziewoezie had zelfs z'n boot meegenomen. De kinderen werden weer verwend door de grollen van Oeziewoezie, die met zijn act de lachspieren van een ieder soepel maakte. Met de komst van Sinterklaas en zijn Pieterbazen was de club compleet en met Marius aan de piano kon het feest niet meer stuk. Sinterklaas vertrok na een tijdje weer en toen was het Oeziewoezie die ook afscheid nam door op een originele wijze te vertrekken en wel door de schoorsteen. Met voor ieder kind een presentje werd de Sinterklaasochtend bij Apollo besloten. Heel erg jammer is het feit dat Oeziewoezie (Dick Lüschen) dit jaar voor de laatste keer bij Apollo zijn bijdrage op het Sinterklaasfeest heeft geleverd.

Knollen op de Kerstmarkt.

22 Man sterk op de kerstmarkt van het tuincentrum "t Vaarderhoogt". Op een echt podium brachten de Knollen hun welbekende liederen. Het was lekker druk en het publiek zong menig lied uit volle borst mee. Jan van Zweden trad voor de eerste keer met het pas verworven drumstel op en dat het de eerste keer was merkte Jan Roels ook, want het tempo van de drums moest soms getemperd worden. Ook Gerrit Hurenkamp had z'n solopartijtje, met zijn panfluit kreeg "Droomland" de uitstraling die het verdiende. De Glühwein smaakte prima en daardoor werd de kou even vergeten.

13 december:

Kerstmarkt Hartje Zuid.

Alle mensen, wat was het koud, maar het hartverwarmende gezang van het Knollenkoor maakte veel goed. 20 Mannen waren aanwezig om op de drukke kerstmarkt van winkelcentrum Hartje Zuid in Soest de sfeer zo aangenaam mogelijk te maken en dat is ook aardig gelukt. Om half drie was de aftrap en knalden de liederen over de Markt en vanuit de beschutte muziektent straalde de warmte naar buiten.

18 en 19 december:

Kerstconcert in de Open Hof.

2 Avonden een volle kerk, wie had dat kunnen denken. Apolloleden wel, want die weten dat het kerstconcert van Apollo het sterkst bezochte concert in Soest is, ± 850 bezoekers hebben het concert bijgewoond. Dit jaar waren Marlies Maasse-van Setten (hobo) en Kees de Bruijn (bas) de solisten. Met Marius aan de vleugel en Hans op de bok werd het concert weer in een gedragen sfeer uitgevoerd.

21 december:

Alweer 't Vaarderhoogt.

Ja, dit jaar alweer voor de tweede keer op de kerstmarkt van het Vaarderhoogt. De eerste keer was dit zo goed bevallen dat als afsluiting van de kerstmarktdagen het Knollenkoor het nog eens dunnetjes mocht overdoen. 22 Mannen trotseerden de kou en sloten de kerstmarkt op een

waardige manier af. Jan Roels bedankte het publiek en beloofde volgend jaar weer terug te komen.

25 december:

Kerstmorgen in Molenschot en Daelhoven.

Voor het 30^{ste} jaar stond Apollo op de verdiepingen het Kerstfeest in te luiden, door de liederen te zingen welke ook op het concert zijn gezongen. Ieder jaar is het een fijn gevoel als men, zoals deze keer met 64 man, de dankbare gezichten van de bewoners ziet. Het kerstgevoel is op deze morgen dan ook heel sterk aanwezig. Ook in het verpleeghuis Daelhoven was het fijn om te mogen zingen. In Daelhoven ontmoetten we Bertus v.d. Linden en hij wilde heel graag nog eens met Apollo meezingen en dat geschiedde.

27, 28, 29, 30 en 31 december:

De oliebolactie.

Ja, ja, daar waren ze weer: De bollen van Apollo. De laatste activiteit van het jaar 2008. Ruim 40 mannen en vrouwen zijn weer druk geweest met het opbouwen van de bakkerij, het wassen van de rozijnen, het omleggen van de appelbeignets, het maken van het deeg, het bakken van de beignets, het bakken van de oliebolletjes, het opzetten van de kramen, het verkopen van de oliebolletjes en appelbeignets, het ophalen van de centen en het afbreken van de kramen. Klasse mensen en dat onder de bezielend leiding van Arie Postema en Wim Tolboom. Oudejaarsdag om 14.00 uur was het "einde oefening". De kramen waren uitverkocht en konden afgebroken worden.

Jan van Zweden
Secretaris

Januari, 2009.