

Jaarkroniek 2009 - S.M.K. APOLLO.

8 januari:

Nieuwjaarsreceptie.

De 1^{ste} activiteit van het nieuwe jaar is als altijd de nieuwjaarsreceptie. Deze keer was het de 8^{ste} januari. 88 Personen waren aanwezig om elkaar de beste wensen en veel gezondheid toe te wensen. Zelfs de beschermheer van Apollo, burgemeester Noordergraaf, was onaangekondigd binnen gekomen, tot groot genoegen van de leden. De voorzitter nam nog eens het afgelopen jaar door. Hij deelde mee dat het plan was geboren om in 2010 met Apollo weer eens naar Engeland te gaan. Het was een heel gezellige avond waarin van Dick Luschen op een ludieke wijze werd afscheid genomen. Dick heeft jarenlang het sinterklaasfeest opgeluisterd als Oeziewoezie.

Sinterklaas van Apollo sprak Dick toe en bedankte hem voor de vele jaren die hij aan Apollo besteed had. Hij kreeg een "onderscheiding", een D.V.D. van het laatste sinterklaasfeest en een bloemenbon voor zijn vrouw. Na de officiële verplichtingen werd de avond vervolgd met gezellig geklets, een drankje en een hapje. De avond vloog voorbij.

15 januari:

De eerst repetitie in het 2009.

Ja zo'n eerste repetitie in het nieuwe jaar is altijd weer even wennen. De kerstliederen konden weer uit de mappen en Jan Vlaswinkel, onze bibliothecaris, had reeds de nieuwe stukken klaargelegd en konden de zangers de mappen klaarmaken voor het voorjaarsconcert. Er waren verscheidene nieuwe nummers bij. Velen waren benieuwd hoe het ging klinken.

21 januari:

Het eerste optreden van het Knollenkoor.

Een groot fan van het koor is Driek van der Wardt en hij was 65 jaar geworden. Het Knollenkoor was uitgenodigd om zijn verjaardag op te leuken door te komen zingen. 23 Man waren tezamen gekomen om in de "Happerij & Tapperij" de familie en kennissen toe te zingen. Een groot deel van het repertoire werd afgewerkt en na nog wat toegiften en een hapje en een drankje werd de avond zeer succesvol afgesloten.

28 januari:

We zijn weer twee leden rijker.

Deze avond werden we weer verblijd met de aanmelding van twee nieuwe leden. Bij de baritons heeft Jan van der Valk zich aangemeld. Hij was een paar keer proef wezen draaien en had al gauw in de gaten dat Apollo een gezellige club is. Bij de bassen is Martien de Bruin als nieuw lid geïnstalleerd. Martien had reeds zangervaring in een koor, dus het voelde voor hem niet vreemd aan en bovendien kent bijna heel Soest hem. De voorzitter verwelkomde hen en hoopte dat zij een plezierige tijd bij Apollo zullen hebben.

31 januari:

De vrijwilligersmiddag-avond.

43 Leden waren deze middag aanwezig om met bestuur en dirigent te bomen over het algemeen beleid, koororganisatie en publiciteitsbeleid. De voorzitter startte om 13.45 uur de sessie met een toelichting en daarna nam Hans van Rutten het woord en hij behandelde het artistiek beleid. Na beide sprekers kregen de leden, die in gespreksgroepen waren verdeeld, de opdracht om scores te geven aan de suggesties die door het bestuur naar voren waren gebracht. Gespreksleider was één van de bestuursleden. Nadat van deze scores een groepscore was gemaakt, aangevuld met eigen suggesties werd een terugrapportage gedaan. Als afsluiting van deze middag gaven de voorzitter en dirigent een samenvatting van de meningen. Deze middag werd door het bestuur, dirigent en de aanwezige leden als zeer waardevol ervaren en is zeker voor een herhaling vatbaar.

Na sluiting van de sessie (16.45 uur) konden de leden hun partner ophalen voor de gezellige avond die erop volgde. Na koffie en aperitief werd van een heerlijk stampotbuffet genoten.

Het bestuur fungeerde deze avond als bedienend personeel (incl. zwarte broek, wit overhemd en strik) met Giel in een kokuitrusting.

23 februari:

Het Seniorencarnaval.

De Narren Knollen had ons Knollenkoor uitgenodigd om deel te nemen aan het seniorencarnaval in het dienstencentrum in Overhees. 25 Mannen hadden de weg naar de Klarinet gevonden en na even met Jan Roels ingezongen te hebben ging het richting zaal en podium alwaar het carnaval al druk aan de gang was. Maar nu kwam het hoogtepunt. Een volle zaal met "oudjes" genoten van de Hollandse liederen en zij zongen van ganser harte mee. In het tweede gedeelte van het optreden hadden de Knollen nog een primeur. De altijd handige Jan Roels had even een potpourri gemaakt van enkele carnavalsliedjes en dat werd door het koor voor het eerst ten gehore gebracht. Nou, dat was me een feest, gelijk werd de polonaise ingezet. Rond kwart voor vier was het optreden ten einde en ging het carnaval nog even door en de Knollen huiswaarts.

7 maart:

Studiedag in het Gildehuis.

Ongeveer 70 leden hadden zich opgegeven voor de koorclinic/studiedag. 's Morgens om 10.00 uur startten de tenoren. Zij begonnen met ademhalingsoefeningen en stemvorming. Om 11.00 uur kwamen de bassen erbij en na een korte koffiepauze startte het hele koor met de repetities en daarbij werd hoofdzakelijk de nadruk gelegd op het lied "Ständchen". Een lied dat nog lang niet goed liep. En dat het zwaar werken was, daar was eenieder snel achter. Om 12.15 uur werd een korte lunchpauze gehouden. Zelf je broodje meenemen hoefde niet want door het bestuur (m.m.v. Wim Tolboom en Ko de Bruin) waren keurige lunchpakketjes gemaakt. Ruud Verburgt trakteerde op een heerlijk vers gekookt eitje. Voor Jan van Luijtelaar was een "uitzondering" gemaakt, hij had geen ham en kaas tussen zijn broodje, maar had als enigste lid **paling** "gekregen". En dat gaf wat scheve gezichten en vraagtekens. (Dat was lachen).

Met een volle buik werd het tweede gedeelte gestart. En ja hoor, weer werd begonnen met "Ständchen", maar ook andere liederen werden ter afwisseling onder de loep genomen. Om 14.00 uur was het einde oefening voor de tenoren en mochten de bassen nog een uurtje door met de ademhalingsoefeningen en stemvorming. Het afsluitende signaal kwam om 15.00 uur en vol tevredenheid togen de laatste "studenten" huiswaarts. Ook Hans van Rutten was zeer tevreden over hetgeen het koor deze dag had gepresteerd. Marius was er natuurlijk ook bij om de nootjes voor- en weg te spelen.

Reacties op deze dag waren zeer positief. Best wel zwaar, maar zeer nuttig.

10 april:

Wout Jacobs.

Op deze vrijdag, vlak voor Pasen, is onze zangersvriend overleden. Na bijna een jaar van ziek zijn was op deze dag een eind aan zijn lijden gekomen. Wout is in 2002 lid geworden van het koor en met veel enthousiasme kwam hij altijd naar de repetities toe en kon daarbij nog wel eens een kritische toon maken. Met Wout is een trouw, vriendelijk en behulpzaam lid heengegaan.

Wout mocht 61 jaar worden.

14 april:

Generale repetitie Voorjaarsconcert.

Voor dat de generale repetitie begon deelde voorzitter Jos het koor mede dat op 10 april Wout Jacobs was overleden. De meeste leden wisten dit al daar zij per e-mail reeds waren ingelicht. Speciaal voor Wout werd het "Ecce quomodo moritur" gezongen.

De repetitie ging niet zoals het behoorde te zijn. Er gingen nog veel dingen mis. Hans van Rutten had er alle vertrouwen in dat het best goed zou komen. Kennis werd gemaakt met Nelleke den Broeder. Voor het koor een onbekende soliste, maar al gauw wisten wij wie en wat zij was. Een zangeres met een prachtige stem. Ook 4 hoornblazers waren aanwezig.

16 april:

Voorjaarsconcert 2009.

Een spannende avond zou dit worden, want de generale was niet al te best verlopen. Vol goede moed stelde het koor zich op en stond voor een volle zaal in afwachting van dirigent, pianist en solisten. Ter nagedachtenis aan Wout Jacobs was één stoel vrijgelaten en op deze stoel stond een bloemstuk, welke ook de volgende dag werd afgegeven bij de crematie. Jean Heyle deed de presentatie en had zijn huiswerk prima gedaan. Het concert begon wat weifelend, er werden foutjes gemaakt en het klonk allemaal een beetje onzeker. Het "Ständchen" van Schubert, dat samen met Nelleke werd gezongen kwam er gelukkig met heel weinig kleerscheurtjes uit. Dit kwam zeker door de steun die we van Nelleke kregen. De 4 hoornblazers van P.V.O. waren goed op dreef. Het solistisch optreden van Nelleke en onze Marius completeerde de avond en na de pauze werden de bekende liederen door het koor gezongen zodat het concert waardig werd afgesloten.

17 april:

Crematie Wout Jacobs.

51 leden waren aanwezig bij de crematie van Wout. In de aula werd het koor om de kist opgesteld. Als aanvang van de dienst werd "Im Abendrot" gezongen, daarna stelde het koor zich aan de zijkant op. Halverwege de dienst trad het koor weer naar voren en zong "Ecce quomodo moritur".

18 april:

Voorjaarsvergadering KNZV.

Uw voorzitter en secretaris mochten weer richting Westervoort voor de vergadering van het KNZV. Hierbij een korte samenvatting.

De agenda werd vlot afgewerkt. Zowel de notulen van de najaarsvergadering 2008 als het jaarverslag van de secretaris over 2008 werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De financiële boekhouding over 2008 werd door de penningmeester toegelicht. De kascontrolecommissie stelde bij monde van Martien Cornelissen de vergadering voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid, hetgeen de vergadering met applaus bekrachtigde. De vereniging mag financieel gezond worden genoemd. Contributieverhoging is dan ook niet aan de orde. Ook werd de begroting voor 2009 goedgekeurd.

Bestuursverkiezing

Voorzitter Martin Burghout nam afscheid van het bestuur en ontving het erelidmaatschap. Het is erg moeilijk om geschikte kandidaten voor een bestuursfunctie te krijgen. Diverse oproepen hebben geleid tot slechts één aanmelding, waar we dan ook erg content mee zijn. Adrie Bout, tot voor kort secretaris van het Varssevelds Mannenkoor, heeft zich als kandidaat-bestuurder aangemeld. Joris Kaspers, vorig jaar tot het bestuur toegetreden, heeft om persoonlijke redenen gemeend te moeten bedanken, hetgeen wij betreuren, maar respecteren. Gerrit Bosman was aftredend, maar herkiesbaar. Er stonden dus drie namen op het stembiljet, t.w. Gerard Klanderman, kandidaat voorzitter, Gerrit Bosman en Adrie Bout. Alle kandidaten werden gekozen.

Het bestuur van KNZV-MiddenNederland bestaat vanaf heden uit:

Gerard Klanderman	- voorzitter
Jaap de Vries	- vice voorzitter
Daan van Winsen	- secretaris
Gerrit Bosman	- penningmeester
Adrie Bout	- lid

Gerard Klanderman, die als nieuwe voorzitter de leiding van de vergadering overnam, deed nog een dringende oproep voor 2 kandidaat-bestuurders. "We zijn een zeer actieve vereniging, waarin veel gebeurt en waarin ook nog veel staat te gebeuren. Het zou treurig zijn als we belangrijke zaken niet konden uitvoeren omdat we mankracht te kort hebben", aldus de nieuwe voorzitter. Hij deed dan ook nog een dringende oproep op alle bestuurders om ook binnen hun koor nog eens goed te kijken of er geen goede kandidaten zijn te vinden.

Nadat de nieuwe voorzitter de vergadering had gesloten werd een aperitief genuttigd en genoten uw bestuursleden van een voortreffelijke lunch en togen daarna weer richting Soest.
(Bron KNZV)

30 april:

Koninginnedag Daelhoven.

27 Knollen waren aanwezig om de bewoners van Daelhoven een fijne ochtend te bezorgen. Om 10.30 uur was iedereen klaar om z'n beste klompje voor te zetten voor een spetterend optreden. Bijna het hele repertoire werd uit de kast gehaald, ja, onze muzikale leider Jan Roels had er zin in. Je zag bij de bewoners de herkenning van de oude liederen en dat doet het koor goed. Ook Gerrit Hurenkamp kon z'n steentje bijdragen door het koor op de panfluit te begeleiden bij het lied "Droomland". Om 10 over twaalf was het einde optreden en met snoep op zak en een oranjebitter in de mik gingen de Knollen weer huiswaarts alwaar de vreugde gauw werd omgezet in schrik toen de berichten uit Apeldoorn tot ons doordrongen.

12 mei:

De Knollen naar de Rotary.

22 Man waren aanwezig om de mensen van de Rotaryclub Soest/Baarn even te vermaken. Onze Chauffeur van Dienst (de CvD), Paul Martens met assistentie van Toon Roest, hadden de spullen keurig uit het Gildehuis opgehaald en bij de molen De Windhond klaargezet. Dat scheelde veel sjouwwerk en de attributen stonden gelijk op de goede plek. Alleen het opstellen was voor rekening van het Knollenkoor. Dat het altijd gezellig is met het Knollenkoor hoef ik niet uit te leggen en zo ook deze keer werd van harte meegezongen door de aanwezige gasten. Na twee sessies was het weer gebeurd en na een afscheidsdrankje ging een ieder huiswaarts.

17 mei:

Piet Lit.

Zondagmorgen aan de koffie. De telefoon ging, Jos aan de andere kant van de lijn. Op zijn bericht zat ik helemaal niet te wachten. Jos deelde mede dat zaterdagavond Piet Lit (tenor 1) plotseling was overleden. Piet voelde zich niet lekker en ging een uurtje liggen. Na een half uur ging zijn vrouw even kijken en vond Piet, ten gevolge van een hartstilstand, dood op bed. Piet was vanaf 9 februari 1995 lid van Apollo en zong zijn partij met veel plezier en enthousiasme, bij de 1^e tenoren. Hij was een man met zijn eigen trekjes en ging zijn eigen weg en mocht graag hier en daar een opmerkinkje maken. Piet was in maart 62 jaar geworden. Piet kwam heel vaak te laat, maar ging nu te vroeg.

19, 20 en 21 mei:

De jaarlijkse Boeken- en platenmarkt.

In de week van 11 t/m 15 mei was de boeken- en platenmarkt weer opgebouwd. Met behulp van vele vrijwilligers was het weer een mooi winkeltje geworden.

Op 19 mei, om 9.00 uur, startte de verkoop. Het was al gelijk druk. En de verkoop ging geweldig. De eerste 800 platen gingen het eerste uur al de deur uit en daarbij werden vele, vele boeken door de bezoekers gekocht. Aan het eind van de eerste dag konden we een blijde en trotse familie Schaap in het kantoortje vinden. De eerste dag was al een topdag.

De tweede dag is altijd een rustige dag en dat bleek ook deze keer. Continu waren er mensen aanwezig, maar men verdrong elkaar niet voor de schappen. De tweede dag eindigde dan ook naar verwachting.

De derde dag overtrof beide voorgaande dagen. Een geweldige opkomst op deze hemelvaartsdag. De jaarlijkse ambachtenmarkt ging dit jaar in Soest niet door en daardoor waren we toch een beetje ongerust of er wel voldoende kopers wilden kopen. Door een strategisch goed opgestelde reclamecampagne en verwijzing naar de Apollo-locatie hebben velen de hal kunnen vinden. Deze dag was er een geweldige verkoop aan de gang. Op een gegeven moment stond de parkeerplaats vol met fietsen. De boeken en platen vlogen de deur uit.

Bij het sluiten van de markt werd globaal de totale opbrengst geschat en 's avonds bleken de vermoedens wel juist. Het jaar 2009 was top voor de boekenmarkt met een recordopbrengst.

Het boeken- en platenmarktteam onder leiding van Wout en Wil Schaap hadden het weer geflikt.

Op 22 mei werd 's middags weer alles netjes opgeruimd en Gerard de Groot en vrouw hartelijk bedankt voor de gastvrijheid die Apollo heeft genoten.

22 mei:

Crematie Piet Lit.

Gelukkig het was zonnig. Om 9.30 uur verzamelde het koor zich voor het crematorium Den en Rust te Bilthoven. 53 Leden met Hans en Marius waren gekomen om Piet vaarwel te zingen tijdens de uitvaartdienst. In een stampvolle aula, wie kent Piet niet, zong het koor twee lievelingsliederen van Piet t.w. "Stay with me till the morning" en "Morning is broken". Na de uitvaartdienst was er nog gelegenheid om de familie te condoleren.

23 mei:

Noten op de Naald.

Shanty en tranentrekkers spektakel.

Op deze zaterdag werd in samenwerking met de vereniging Best Goed een shantykoren-festival georganiseerd. Ieder jaar in het weekend na hemelvaartsdag organiseert de vereniging Best Goed een "Naaldfeest". De opbrengst van het feest wordt jaarlijks toegekend aan een goed doel. Door de vereniging vooraf bekend gemaakt. Dit jaar was de opbrengst bestemd voor: Het Hospice "De Luwte" in Soest. Een huis dat plaats biedt aan vier mensen uit de regio Eemland die in de laatste maanden van hun leven zijn.

Toen het feest in voorbereiding was, werd het idee geboren om de zaterdagmiddag meer inhoud te geven. Op dat moment stond er voor de middag alleen een touwtrekwedstrijd gepland. Jan van Luijtelaar en Jan Roels hadden samen met de vereniging het plan geopperd om dat te gaan doen door shantykoren uit de directe omgeving uit te nodigen voor deelname aan dit festival. Erg snel hadden zich 5 koren aangemeld voor deelname. De deelnemende koren waren: Zeemanskoor De Eemvaarders uit Amersfoort, De Eemzangers uit Baarn, Eemlandvaarders Rotaryclub Baarn-Soest, De Eemmeerminnen uit Soest en het Soester Knollenkoor Apollo. Van de Knollen waren 28 man aanwezig, gastdrummer Foeke gaf het tempo aan en Jan Roels natuurlijk de melodie.

Het werd een fantastisch feest. Alle koren traden 2 keer op en sloten de middag gezamenlijk af met het zingen van: Het kleine café aan de haven. De vraag van de organisatie of dit volgend jaar weer mogelijk zou zijn werd met luid applaus beantwoord door de aanwezigen in de tent.

Natuurlijk!!! Het was een heerlijke middag, niet te warm, erg gezellig en een leuk repertoire. Alle koren zongen iets anders op één stuk na nl. "Droomland" dat werd zowel door De Eemmeerminnen als door Het Soester Knollenkoor Apollo gezongen maar dat mocht de pret niet drukken (Wij hadden onze panfluit Gerrit). Overigens, het was de eerste keer dat de dames van De Eemmeerminnen voor het publiek optraden. Het was een leuk optreden tussen al dat mannelijk geweld.

De deelnemende koren werden bedankt voor hun inzet, de sponsors en natuurlijk de vereniging Best Goed voor de samenwerking.

28 mei:

Concert in Groot Engendaal.

Het moest er weer eens van komen. Jaren geleden ook al eens voor de bewoners gezongen (wat was het toen heet) en nu mocht het koor weer zijn stem laten horen. 60 Koorleden waren aanwezig om de oudjes een paar fijne uurtjes te bezorgen. Dat de piano niet bij stem was en de dirigentenbok "vergeten" was mocht de pret niet drukken. Het werd een Apollo-optreden met een beetje Knollen erbij. En dat was een goede keuze, want er werd daarbij meegezongen door de bewoners. De start was met "Nachtgesang im Walde" en het slot was weggelegd voor "Mijn Soest". Het was weer een geslaagde avond.

6 juni:

Cultuurfestival Soest.

Met een beschamend aantal koorleden (39 man) deed Apollo mee aan het cultuurfestival op het Stadhuisplein. Maar dit koortje probeerde toch het niveau hoog te houden en dat is nog aardig gelukt ook. Met Hans van Rutten (kwam toch maar even uit Haarlem) en gastpianist Peter Besseling (wie kent hem niet) aan de toetsen begon Apollo met "A song a day" en dat ging nog niet eens zo slecht. Met elkaar werden 6 liederen gezongen. Met "Flieger-March" werd het optreden beëindigd. Positief was wel dat na het optreden enkele mannen uit het publiek te kennen gaven interesse te hebben om lid te worden.

9 juni:

Haringhappen in het Hilton.

23 Man aan de haring. Dat was me het feestje wel daar in het Hiltonhotel te Soestduinen. Om 17.30 uur stonden we klaar om de aftrap te doen voor een gezellige avond. Even werd gestart met een inzinglied, maar om 18.00 uur begon het spektakel. De Knollen mochten een half uur zingen en daarna werd de eerste veilingronde gehouden. De zakenlieden van Soest en Baarn waren scheutig met hun aanbiedingen en de vele Eurootjes vlogen door de lucht. Ondertussen vermaakte het Knollenkoor zich door een enkele haring te happen en een drankje te drinken, temeer daar het de keel goed smeerde. Na een half uur was het de beurt weer aan de Knollen en menig aanwezige had de moed opgebracht om heerlijk met het koor mee te zingen. Het klapstuk van de avond was het veilen van het vaatje haring. En ja hoor, voor ruim 18.000 euro werd het vaatje afgeslagen en kon een goed doel weer blij gemaakt worden. De avond werd afgesloten door het Soester Knollenkoor Apollo dat bijna het hele repertoire uit de kast haalde. Met een bijzonder goed gevoel ging iedereen huiswaarts.

14 juni:

Zomerfeest De Birk en het bezoek aan Bertus.

Bertus.

Toen Apollo op bezoek was bij Groot Engendaal kwam één van de begeleidsters met de vraag of het mogelijk was om met een kleine groep zangers op bezoek te komen bij Bertus van der Linden (ons oud lid) die wordt verpleegd in de Wiekslag. Dat was een goed idee. Afsproken werd om dit op de 14^e te doen daar de Knollen toch naar de Birk moesten.

Om 14.15 uur werd afgesproken op de Veenbesstraat en 10 man waren aanwezig om de bewoners een gezellig half uurtje te bezorgen. Weliswaar was Bertus ziek (longontsteking), maar met bed en al werd hij de "huiskamer" ingereken en kon zo meegenieten van de liederen. Aan de dankbare gezichten van de bewoners kon je aflezen dat het erg gewaardeerd werd.

Zomerfeest.

En toen naar de Birkstraat. Daar werd door de "Plattelandsgenotsknotsen" voor het 6^e jaar het zomerfeest gehouden en de Knollen waren uitgenodigd om de boel op een muzikale wijze op te vrolijken. En dat is aardig gelukt. Om 16.00 uur stonden de 22 mannen op de wagen en de sfeer was gelijk goed. Iedereen, van jong tot oud, vermaakte zich. Na een eerste optreden werd de pauze gevuld door de Eemmeerminnen o.l.v. Kees Bus. De dames hadden nu hun 2^e optreden en het ging hun prima af. Daarna waren de Knollen weer aan de beurt en met een gezamenlijke, spetterende finale (Eemmeerminnen en Knollenkoor) werd het optreden in de tent afgesloten.

24 juni:

Jopie en Piet 60 jaar getrouwd.

50 Leden waren aanwezig in restaurant "Greenfields" te Baarn. Morning has broken, Mala Moja en Fliegermarsch, dat waren de liederen die we voor het bruidspaar mochten zingen. Daarbij nog het praatje van onze vice-voorzitter Cor Rietkerk en het feest was weer compleet. Toch werd nog even het "Niet kniezen, niet zeuren" ten gehore gebracht en dat werd door het echtpaar Lüschen bijzonder op prijs gesteld. Door bemiddeling van Jan van Luijtelaar kon Apollo een origineel presentje aanbieden: De geliefde drankjes "**op naam**". Na het bedankje

van de bruidegom was het heerlijk vertoeven in de tuin van "Greenfields" waar het drankje en hapje in dank genuttigd werden.

26 juni:

Laatste repetitieavond voor het zomerreces.

Ja, zo'n jaar gaat snel. Augustus 2008 beginnen de repetities en wordt gewerkt aan de komende concerten. De winter is voorbij en voor je het weet ben je aangekomen aan de laatste repetitieavond voor de vakantie. Er is in zo'n periode heel wat meegemaakt (zie deze kroniek). En dan zo'n laatste repetitieavond, het blijft altijd iets apart. Een korte repetitie en daarna een drankje en een hapje, even bijkletsen, even vertellen wat je in de vakantietijd gaat doen. Vervelend (of fijn) dat je elkaar even niet ziet. Maar dat zo'n laatste avond gezellig is, is wel gebleken. Het werd weer een latertje.

15 augustus:

Houthakkersfeest Lage Vuursche.

De knollen van het Soester mannenkoor "Apollo" waren zaterdag 15 augustus op het Houthakkersfeest in de Lage Vuursche om met hun zang nog meer gezelligheid te brengen. Dit eerste optreden na de vakantieperiode ging niet geheel vlekkeloos, al voor het begin werkte het materiaal, (de grote trom) niet mee. Één van de spanners van de trom was los en moest gerepareerd worden en dat viel niet mee, zelfs een klomp kon geen uitkomst bieden. Dan maar iets voorzichtiger en minder hard de trom gebruiken en later maar definitief repareren.

Het optreden was gezellig en warm, jammer dat het geluid welke de zangers produceerden een beetje verwaaide in de wind. Het talrijk aanwezige publiek genoot van de meezingers en deed dat ook uit volle borst. Het was erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar.

20 augustus:

Eerste repetitieavond na het zomerreces.

Zo'n eerste avond na de vakantie is het altijd afwachten hoeveel leden de weg naar het Gildehuis weer hebben kunnen en willen vinden. Nou dat viel niets tegen. Rond de 70 leden begroetten elkaar weer en zelfs dirigent Hans van Rutten en pianist Marius van der Kuijl waren verbaasd over de opkomst. Een heel goed begin van een nieuw koorseizoen. Iedereen had er ook echt zin in.

Ook op deze avond mochten we 2 nieuwe gezichten verwelkomen. Toon van der Linden hadden we voor het zomerreces reeds een paar keer mogen begroeten en dat was hem goed bevallen en toog dus na de vakantie weer naar Apollo toe. Leo Valk had aan een paar bestuursleden (de 2 J's) toegezegd na de vakantie een kijkje te komen nemen. En ja hoor, hij heeft woord gehouden. Bij vele was hij reeds bekend dus het was voor hem ook binnenkomen in een warm nest.

27 augustus:

De stemtest en Apollo krijgt uitbreiding.

De stemtest

Voorzitter Jos had reeds in zijn welkomsbrief de stemtest aangehaald en op de eerste repetitieavond hadden zich al vele leden opgegeven. Deze avond waren de eerste 8 leden aan de beurt en onder het toezien van een bestuurslid werden in een ontspannen sfeer de stemmen door de dirigent, met medewerking van Marius, getest. Daarbij werd nog nuttige informatie aan de leden medegedeeld. Op verscheidene avonden en één zaterdag werden de stemmen getest, daarna zou de dirigent zijn bevindingen mededelen aan de koorleden.

Uitbreiding

In de vorige alinea (20 augustus) was al geschreven over de twee nieuwkomers. Wel de mannen hoefden niet lang na te denken en vroegen aan Gert Westerink een aanmeldingsformulier en deze werd gelijk ingevuld en zo kreeg het koor er weer twee enthousiaste leden bij.

Toon en Leo van harte welkom.

17 september:

De verjaardag en het cadeautje.

14 September is de dag dat Apollo (87 jaar geleden) werd opgericht en dat wordt altijd een beetje gevierd. Zo ook deze avond. Tot half tien werd er flink gerepeteerd. Ja, je houdt het niet voor mogelijk, vier leden (Henk van Remmerden, Cor Rietkerk, Rob Doorduyn en Jaap Oepkes) beten de spits af om een poging te wagen (met z'n vieren) solo te zingen. En dat ging de mannen goed af.

Om half tien was het einde oefening en werd er getoast op de jarige. Als ***cadeautje*** kregen de leden te horen dat Apollo weer een lid rijker was, nl. Kees Driest. Hij ging de bassen versterken. Kees werd van harte welkom geheten.

7 november:

De jaarlijkse slachtbingo.

Met een breed gebaar kwam hij binnen, onze Arie. Over zijn linkerschouder het halve varken, waar het deze avond om ging. Ja, de evenementencommissie had weer behoorlijk uitgepakt. Ongeveer 60 mensen waren aanwezig (*jammer, dat er altijd mensen zijn die zich hebben opgegeven en zonder bericht wegblijven*) om weer een oergezellige avond bij de Apollo-familie door te brengen. Aan de speeltafel hadden plaatsgenomen good old André en zijn maatje (de ballendraaier) Wim Tolboom. Slager Toon Roest hanteerde de scalpel op de juiste wijze zodat het varken in mooie porties werd verdeeld. Achter de bar stonden Jan van Bakel, Arie Postema en Jan van Zweden en zij zorgden dat de kelen gesmeerd en de buikjes gevuld bleven. En wie ging er over de consumptiemunten (ja, ja, tegenwoordig hebben we munten)? Dat was Maas Schadee, die de centjes goed bewaarde.

De bingospelers konden hun hart ophalen. Iedereen had wel een vleesprijsje.

Ook voor de verloting waren 3 tafels in gebruik genomen om de prijzen te etaleren.

De prijzen varieerden van een doosje eieren, kippakket, fruitpakket tot zelfs een verrassingspakket. Ook Gert Rosendal had z'n steentje bijgedragen en had twee zelfgemaakte voederhuisjes geschonken voor de verloting, dank je wel Gert.

De avond vloog voorbij en voor iedereen het wist werd de bel geluid voor de laatste ronde.

20 november:

De oriëntatiereis.

Een delegatie van de reiscommissie, de voorzitter, de dirigent en een afgevaardigde van de reisorganisator Besseling waren naar Engeland getogen om reeds voorbereidingen te treffen en afspraken te gaan maken voor de komende koorreis in 2010.

Het was een zeer nuttige reis. Er werden goede gesprekken gevoerd met onze gastheren. Wat er precies besproken en afgesproken werd is mij nog niet bekend, maar zoals altijd: " 't Komt wel goed". De reis was voor sommigen niet zo goed bevallen, want tijdens de overvaart waaide het een beetje (te) hard.

21 november:

Najaarsvergadering KNZV.

Daar meneer de voorzitter zo nodig naar Engeland moest was uw secretaris met Gert Westerink naar het altijd mooie Westervoort gereden om de najaarsvergadering van onze bond mee te beleven.

Wederom was het een grote opkomst, maar liefst 78% van onze aangesloten koren was aanwezig en met meer dan 100 mannen was dat een bijna feestelijke bijeenkomst. De gebruikelijke agendapunten, zoals de notulen van de vorige vergadering, ingekomen stukken werden zonder op- of aanmerkingen afgewerkt. De voorlopige begroting voor 2010 was door de penningmeester dusdanig duidelijk weergegeven, zodat ook deze geen vragen opwierp. Belangrijke constatering was, dat er voor 2010 geen contributieverhoging noodzakelijk is. De bestuursverkiezing, die eigenlijk thuis hoort op de voorjaarsvergadering, was aan de agenda toegevoegd om ons nieuwe bestuurslid Leo Hagebeek definitief te benoemen. Leo draaide al een tijdje mee, maar zijn benoeming was nog niet definitief.

Jammer is het, dat het bestuur nog steeds niet voltallig is. Ondanks een schrijven van de voorzitter aan alle koorbesturen en ondanks een dringend verzoek aan de vergadering, blijft

er nog steeds een vacature voortbestaan. Het moet toch mogelijk zijn, één bestuurslid te vinden, die het meewerken in een enthousiast team voor een enthousiaste vereniging leuk vindt. Liefhebbers kunnen zich op elk moment nog aanmelden. Voor de pauze werd nog een uiteenzetting gegeven over de stand van zaken betreffende de onderhandelingen met de Buma, de stichting Leenrecht en niet te vergeten Musi©opy. Onze onvolprezen onderhandelaars Hans Nijland en Andries Higler deden verslag.

Bijzondere aandacht werd gevraagd voor de Bibliotheek. Ondanks het feit, dat de bibliotheek volledig op orde is, er een bijzonder actieve bibliothecaris actief is, het aantal muziekwerken drastisch is uitgebreid, wordt er toch nog veel te weinig gebruik van gemaakt. Er werd door de voorzitter een dringend beroep gedaan op de bestuurders om binnen hun koor via muziekcommissies en dirigenten hiervoor aandacht te vragen. De Verenigingsraad van het KNZV heeft het verzoek van het Stichtingsbestuur van Muziekuitgeverij KoNeZa om tot opheffing over te gaan, ingewilligd. Het gedeelte na de pauze werd volledig ingeruimd voor informatie over het Nationale Korenweekend eind januari 2010. Als inleiding op dit onderwerp was er een optreden van Mevr. Marga Roelofs - van Dongen, dirigente van o.a. het Kon. Winterswijk's Mannenkoor. Op ludieke wijze bracht zij de problematiek, waarmee veel koren te maken hebben (vergrijzing) onder de aandacht van de aanwezigen. Haar optreden werd met een dankbaar applaus beloond. Vervolgens bracht de voorzitter via een powerpoint presentatie het programma voor het Nationale Mannenkorenweekend onder de aandacht. Heel veel KNZV-koren uit geheel Nederland zullen hieraan meewerken. Ook uit onze vereniging zullen veel koren hieraan meedoen. Binnenkort - uiterlijk 15 december a.s. - zal propagandamateriaal in de vorm van raambiljetten en posters worden toegestuurd en het is aan de koren om hier optimaal gebruik van te maken.

Gezien het grote enthousiasme, dat er onder de koren bestaat, mag worden verwacht, dat de diverse acties, die eind januari 2010 staan gepland, er voor zorg dragen, dat een flink aantal nieuwe leden kan worden verwelkomt. Na afloop van de vergadering wordt er nog gezamenlijk van een voortreffelijk lunch genoten. (Bron KNZV)

28 november:

Ja, ja, twee vliegen in één klap.

Sinterklaas

Zaterdagmorgen om 10.00 uur waren de kinderen aanwezig om sinterklaas en zijn pieten welkom te heten.....

Sinterklaas op de scooter bij Apollo!

Sinterklaas had ook dit jaar de (klein)kinderen van Apollo een bezoek gebracht. Dat kon ook haast niet anders, de (klein) kinderen, bijgestaan door hun opa's en oma's hadden dusdanig hard en goed gezongen of de sint hen weer een bezoek zou brengen, dat hij daar niet onderuit kon komen.

Ook sinterklaas moest bezuinigen dus kwam hij op de fiets, een tandem, maar o wéé!, alleen 2 zwarte pieten kwamen binnengereden op de fiets, zij waren sinterklaas onderweg verloren! De Sint belde boos op naar de beide zwarte pieten, hoe moest hij nu bij die lieve kinderen van Apollo komen? Sinterklaas legde uit waar hij van de tandem was afgevallen zodat de pieten hem op konden komen halen. Maar tijdens dat telefoontje bracht de sint zelf uitkomst, "Nee, komen jullie maar niet, ik kom zelf wel naar jullie toe ik heb al een oplossing", zo sprak sinterklaas. Even later, een luid getoeter buiten bij de zaal. De zwarte pieten en de kinderen keken! O, gelukkig daar was sinterklaas, achter op een scooter! Nu kon het feest eindelijk beginnen!

De kinderen moesten de pieten helpen met het stapelen van grote cadeaudozen, wat zonder hulp van de kinderen niet lukte. Na het zingen van diverse sinterklaasliedjes en het maken van foto's kregen alle kinderen van de sint een cadeautje. En onder het zingen van, "Dag sinterklaasje", beloofde de Sint volgend jaar misschien weer terug te komen.

Vaarderhoogt.

's Middags om 14.00 uur werd er verzameld bij het parkeerterrein van tuincentrum Vaarderhoogt. 23 Mannen aanwezig om de sfeer bij de opening van de kerstmarkt op te vrolijken met zang en muziek. Het was gezellig druk en de sfeer zat er gelijk goed in. Het grootste gedeelte van het repertoire werd ten gehore gebracht met als klap op de vuurpijl Gerrit Hurenkamp solo op de mondharmonica.

Er werden 3 optredens gedaan van ruim 20 minuten en tussen de optredens werden de Knollen getrakteerd op Glühwein en oliebollen (van Gijs).

7 december:

Vocal Society.

Ongeveer 24 leden, verdeeld over de 4 stempartijen, waren deze maandagavond in Eemnes te gast bij het koor dat, op uitnodiging van Apollo, aan het Kerstconcert meedeed. Er moesten 3 liederen gerepeteerd worden welke gezamenlijk gezongen zouden worden. Het was een gezellige happening en na een half uur repeteren o.l.v. Wim van Scheffen werden de drie liederen prima gezongen en met vol vertrouwen vertrok de Apollodelegatie naar huis.

15 december:

De kerstgenerale.

Om negen (09.00) uur stonden 10 mannen klaar om het podium op te bouwen. Alle voorbereidingen waren gedaan en nu was het wachten op de wagen met pallets. Om kwart voor tien arriveerde de wagen en toen kon het feest beginnen. Binnen 1,5 uur stond het podium er met stoelen en al wat erbij hoorde.

's Avonds de generale repetitie. Het hele programma werd nog eens dunnetjes gedaan en hier en daar werden de puntjes nog even stevig op de i gezet.

17 en 18 december:

Het kerstconcert.

Het is inmiddels een goede en waardevolle traditie geworden, het kerstconcert van het Soester Mannenkoor Apollo onder leiding van dirigent Hans van Rutten.

Jos Sesink kondigde in zijn welkomstwoord aan dat het concert dit jaar een internationaal karakter zal hebben. En dat bleek al direct na de eerst samenzang: Apollo bracht op zijn Frans een prachtige uitvoering van Fauré's 'Cantique de Jean Racine' en het volkslied 'Il est né le divin enfant'. Het prachtige, ingetogen pianospel van Marius van der Kuijl verdiende hier, net als vorig jaar, alle lof. Vervolgens luisterde de volgestroomde kerk naar het bekende 'Panis Angelicus'. Een eerste optreden van vier 1^e tenoren, t.w. Cor Rietkerk, Henk v.d. Brink, Henk Rebel en Rob Doorduijn. Het koor ondersteunde het optreden van vier solisten, die (volgens critici) best wat krachtiger neergezet had kunnen worden. Het programma vervolgde met klassiekers als 'Amazing Grace', 'White Christmas' van Irvin Berlin, waarin de piano klonk alsof er echt sneeuwvlokken vielen en 'We wish you a merry Christmas'. Een leuk gastoptreden was er van Mitchell van Wegen die als een echte 'little drummerboy' het kerstlied met dezelfde naam op de trommel begeleidde. Om de internationale draad vast te houden luisterden we naar 'A la nanita nana', een mooi Spaans wiegeliedje. Met ook hier weer die fantastische pianobegeleiding. Het in het Duits a capella gezongen 'Heilige Nacht' bracht het publiek helemaal in de kerstsfeer en zuiverder dan in het Russische 'Izje cheruvimy tajno' had Apollo nog nooit gezongen. Prachtig.

Het uit Eemnes afkomstige koor Vocal Society verzorgde dit jaar het gastoptreden, een niet eenvoudige taak, want zoals elk jaar waren de verwachtingen hooggespannen. Vocal Society beschikte over een geweldige, vocale potentie, dat zeer zeker. Het koor, o.l.v. Wim van Geffen, zong enkele medleys van bekende kerstliederen (o.a. Away in a manger, War is over en I'm dreaming of a white christmas). Voor de begeleiding werd een muziekband gebruikt.

Aan het eind van het concert werd Apollo en Vocal Society samengevoegd en dan is er sprake van een wonderlijke symbiose. Samen brachten ze, begeleid door Arie Bax op orgel en Marius van der Kuijl op piano, een geweldige uitvoering van Stille Nacht, gevolgd door het Latijnse Transeamus. Een staand gezongen 'Ere zij God' besloot een mooi en sfeervol kerstconcert.

Apollo kan weer terugzien op een groots concert met twee volle zalen met publiek.

20 december:

De afsluiting van de kerstmarkt Vaarderhoogt.

Op deze zondagmiddag waren de Knollen uitgenodigd om de kerstmarkt muzikaal af te sluiten. Onder barre weersomstandigheden waren toch ruim 20 Knollen aanwezig om de kerstmarkt op een waardige manier af te sluiten. Erg druk was het niet, maar het aanwezige publiek heeft met volle teugen kunnen genieten van het "Soester Knollenkoor Apollo" onder leiding van Jan Roels en als vanouds smaakte de Glühwein weer heerlijk.

25 december:

Molenschot en Daelhoven.

Afspraken maken en deze nakomen is altijd het streven van Apollo. Ook bij de beide zorginstellingen waren afspraken gemaakt, zoals dit 30 jaar lang gedaan werd en steeds waren die nagekomen: 's Morgens om 7.00 uur present met een man of 60 à 65.

Dit jaar ging het een beetje anders. De dag voor kerst was het bar slecht weer. Het sneeuwde, het regende en het vroom. Op de radio werd al gewaarschuwd dat het er niet beter op zou gaan worden en dat het verkeer rekening moest houden met spiegelgladde wegen, ook voor kerstmorgen.

Het DB (dagelijks bestuur) stak de koppen bij elkaar en overlegde wat te doen. Nou, ze waren er gauw mee klaar. Het bestuur kon niet de verantwoording nemen dat iedereen ongehavend de kerst kon doorbrengen. Hoe spijtig het ook was, Molenschot en Daelhoven kregen op kerstmorgen niet hun traditionele kerstconcert en dat voor het eerst in 31 jaar. De voorzitter belde af met de belofte om binnenkort met het koor aan te komen voor een muzikale avond. En toen was het de taak van het (hele) bestuur om de leden te gaan bellen en/of mailen via de beltabel. Dat was bijzonder goed gelukt. Op 2 leden na was bij iedereen bekend geworden dat men thuis kon blijven.

27 t/m 31 december:

De oliebolactie.

Ook de laatste week van 2009 werd benut om Apollo onder de aandacht te brengen van het Soester volk. Met de jaarlijkse oliebolactie werd weer een schitterend jaar afgesloten. Vanaf 27 december (en misschien al een paar dagen eerder) werden de olieballen en appelbeignets onder vakkundige leiding klaargemaakt om op 30 en 31 december aan de man/vrouw te brengen. Het was erg koud, maar eenieder had er zin in. De algehele leiding lag in handen van Arie Postema en Wim Tolboom en Maas haalde weer de centjes op. Halverwege de middag werd het sein "Afnokken" gegeven en was het de beurt aan de Cor, de penningmeester, om de verdiensten van deze actie op te tellen. Dat het geslaagd was, daarvan was iedereen van overtuigd.

-0-0-0-0-0-

Januari 2010.

Jan van Zweden
Secretaris.

Met dank aan diverse leden/derden voor hun bijdrage.